

God gaf, God nam, de Naam des Heren zij ge-
prezen.

†
BID VOOR DE ZIEL

van zaliger Mevrouw

Madeleine, Augusta, Marie, Virginie

VAN NIEULAND

weduwe van Mijnheer

Roger De Backer

geboren te Lokeren de 26 November 1902 en er
na een kortstondige ziekte overleden
de 24 Januari 1953,

Gezalfd met het H. Oliesel.

Lid van de Vrouwenbond van het H. Hart en
van de Confrerie der H. Barbara.

«Eert de weduwen, die in waarheid weduwen
«zijn; en heeft een weduwe kinderen en klein-
«kinderen dan lere zij hen hun huis en familie
«te eerbiedigen en hun ouders te vergelden;
«want dit is aangenaam in de ogen van God.
«Zij nu, die weduwe is, vertrouwde op God en
«volharde in smeking in gebed bij dag en bij
«nacht.»

Deze schone woorden van de H. Apostel
Paulus zijn zo goed toepasselijk op deze moe-
der, die zo vroeg weduwe gebleven, verteerd
werd door de ontelbare en jarenlange zorgen
eerst om haar eigen dierbare kinderen en later
om haar dierbare kleinkinderen. Wie kan be-
schrijven wat deze moedige vrouw heeft ge-
daan om haar huisgezin recht te houden, om
haar kinderen op zo eerbare wijze door het
leven te brengen en om hen de opvoeding te
verschaffen, die nu hun enige, maar hun groot-
ste schat is waarmee zij verder door de wereld
zullen moeten.

Maar ach, waarom wordt zij zo vroeg van
ons weggerukt? Haar rol was nog niet ten einde
en wij konden haar zo slecht missen!

Ons mensenverstand staat stil bij dit mysterie
van leven en dood en wij moeten hoger opzien
naar God en Zijn Voorzienigheid, die over al-
les beschikt en ons leven leidt naar zijn eeuwige
raadsbesluiten; wij onderwerpen ons, o Heer,
aan Uw heilige Wil.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, vaartwel,
en dat de Heer U zegene om uw genegenheid
en kinderlijke liefde; ik kan niet meer voor u
werken en zorgen, maar ik blijf over u waken
van uit de Hemel; onthoudt de vermaningen,
die ik u gaf en leeft volgens het voorbeeld van
uw moeder, dan zal het u in uw leven welgaan.
Weest werkzaam en doet in alles uw plichten
en bovenal, bemint en steunt elkander, zowel
in goede als in kwade dagen.

Dierbare familieleden, vrienden en kennissen,
met wien ik zoveel gewerkt heb, ik dank U voor
al het goede, dat ik van u allen mocht onder-
vinden; bidt veel voor de rust van mijn ziel en
vergeet ook mijn kinderen niet.

Onze Lieve Vrouw van Altijdurende Bijstand,
bid voor ons.

De familiën De Backer en Van Nieuland

diep getroffen door de bliken van gene-
genheid hun betoond in hun rouw, danken
U van harte.