

Heer, Gij hebt mij de eenvoudige grote gaven waardig gemaakt die Gij mij ongevraagd gegeven hebt. (Tagore)

†

Tot vroom aandenken aan

Julien VAN NIEUWENBERGH

echtgenoot van RACHEL ROELS

oud-leraar T.I.D. Ronse

geboren te Erpe op 6 november 1917

overleden in familiekring te Kerkhove

op 17 oktober 1994,

gesterkt door de zalving der zieken.

Julien bezat de uitzonderlijke vaardigheid in een weefsel de schoonheid van oude meesters te laten herleven. Op een eenvoudige, heldere manier kon hij zijn grote vakkennis aan zijn leerlingen overdragen.

Hijzelf zegde op zijn ziekbed, « Ik ben blij dat Onze Lieve Heer mij zo naïef heeft gemaakt, daarom kan ik ook zo intens genieten van alle kleine dingen rondom mij ». De bloemen, de planten, de bomen, de vogels waren voor hem een voortdurende bron van vreugde. Vooral naar de kinderen ging zijn hart, zijn kinderen die hij voorzichtig begeleidde met wisselende kansen door het zoete en 't zure van het leven, zijn kleinkinderen, zovele zonnetjes in zijn laatste jaren.

Voor de misdeelde kinderen stond zijn groot hart open, samen met zijn vrouw ving hij ze op in hun familietehuis « Dageraad ».

De schoonste jaren van zijn leven heeft hij in dienende liefde gegeven aan die jonge mensen.

Moeketje-lief, mijn dank voor uw liefde en toewijding in moeilijke dagen. Laten we samen de Heer danken voor het rijke leven dat hij ons gegeven heeft, voor onze kinderen en vooral voor de liefde tussen ons twee, het grootste geschenk in ons leven.

Er pinken sterren in de nacht
en ogen zoeken om de pracht
van 't ogenblik te binden
en eindelijk rust te vinden.

Een zonderlinge angst zit
in hun vlucht verborgen,
hun angst is leed,
het donker leed van morgen.
Ontwaken komt in heimelijk
twijfelend licht,
heimwee ankert
rond gesloten monden en ogen,
die hun diepste gronden sluiten
voor 't gedicht
der blauwe nachten
en in stille hunkering nu wachten
op de droom die nimmer komen zal!

Zo komt er twijfel aan het licht
en 't licht wordt twijfelachtig,
doorheen de twijfel,
Gode toegericht.

Moeke.

De Familie Van Nieuwenbergh-Roels
dankt voor uw medeleven.

Begr. ond. E. Vuylsteke

Drukk. Byttebier