



Onze Vader,
die in de hemelen zijt,
bewaar in uw Naam,

Zoë VAN NIEUWENBORGH

Weduwe van Desiré VAN ROSSEM

Op 3 februari 1904 geboren te Nieuwerkerken
en op 13 oktober 1986 overleden
in het O.-L.-Vrouw ziekenhuis te Aalst,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

In de H. Schrift is de naam van onze overledene de geijkte term voor leven. Niet leven, dat de trekken draagt van biologisch leven, onderworpen aan de wetmatigheid van komen en gaan, maar leven, dat nooit vergaat : eeuwig leven.

Toen Zoë haar einde voelde naderen, kon zij heel rustig tot haar kinderen zeggen :«Ik ga heen.» En zij wist waar zij heenging. Ook de weg daarheen was haar bekend. Het einde was voor haar tegelijk afscheid en thuiskomst. Wij zijn inderdaad mensen onderweg.

Die weg was voor haar werken en bidden. Haar inspiratie vond zij in haar oud en versleten kerkboekje (stuk gelezen !), maar met eeuwig jonge gedachten, zodat haar kinderen en kleinkinderen kunnen getuigen dat zij leefde, niet voor zichzelf alleen.

Daarom ook uitte zij haar laatste bekommernis in een bede om goede verstandhouding, zoals ook de Heer Jezus bad voor de eenheid onder zijn leerlingen. Daarin ligt trouwens een stukje hemel verborgen, de garantie voor de volle vreugde van het eeuwig leven.

De families Van Nieuwenborgh, Van Rossem,
De Bruyn en De Dier

danken het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis voor hun goede zorgen en U voor de bliken van medeleven.

Begrafenissen-Rouwcentrum DE RYCKE,
Dorpsstraat 6, Nieuwerkerken. Tel. 053/215421