

De liefde van een moeder is
onvergetelijk !

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Albertina Van Nieuwenhove

Weduwe van

Mijnheer **ALBERT VAN LUL**

geboren te Denderleeuw, op 26 augustus 1904 en zacht in de Heer ontslapen, in de O.L. Vrouw kliniek te Ninove, op 28 juni 1962, gesterkt door de Troostmiddelen van onze Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart

Gods raadsbesluiten zijn ondoorgrondelijk ; eens te meer werd bewezen dat gezondheid maar een ijdel woord is, het leven maar een droom, het geluk hier op aarde van korte duur. Alleen is van belang hoe we voor Gods oog hebben geleefd.

Een oprechte kristelijke moeder denkt nooit aan zichzelf, maar steeds aan degenen die zij in Gods naam moet opvoeden en beminnen.

Zwaar beproefd door het plotse afsterven van haar echtgenoot, kreeg haar gezondheid een zware deuk... tot de dood haar achterhaalde.

Voor haar was het sterven geen moei-

lijke overgang bewust dat ze haar plicht had gedaan, mocht zij vol betrouwen opzien naar Gods barmhartigheid, waar zij zeker haar verdiend loon zal mogen ontvangen uit de handen van haar schepper die het hart van de moeders gelijkvormig heeft gemaakt aan het zijne.

Mijn dierbare kinderen en kleinkind, zwaar is de slag die U treft, doch troost U, ik heb gehoorzaamd aan Gods H. Wil. Ik dank U om uw goede zorgen en genegenheid, gedenkt mij steeds in uw gebeden.

Mijn dierbare familieleden, vaartwel.

Mijn Jezus barmhartigheid !

Voor de bliken van kristene deelneming betuigd bij het afsterven van haar die ons zo dierbaar was danken U innig :

De Heer en Mevrouw Gaston **VAN LUL-VAN DALEM**,

De jonge Heer **Hugo VAN LUL**,

De familiën **VAN LUL, VAN NIEUWENHOVE, PIETERS** en **DE PRIL**.

Begrafenissen Herregodts, Ninove