

*En als ik dood ben, huil dan niet
ik ben niet echt dood, moet je weten,
alleen een lichaam dat ik achterliet.
Dood ben ik pas als je me zijt vergeten.*

Bram Vermeulen



Dit weze een dankbaar aandenken aan

DE HEER

Alfred VAN NIEUWENHOVE

echtgenote van **Mevrouw Maria Meerschout**

geboren te Zegelsem op 25 november 1912
en thuis overleden te Elst op 24 oktober 1999,
gesterkt door het gebed van de kerk.

—————

De families

VAN NIEUWENHOVE, TRONCQUO,
MEERSCHOUT en KWEMBEKE

danken voor uw blijven van medeleven en uw gebed.

—————

De namis wordt opgedragen op zondag 19 december 1999
om 10u30 in de parochiekerk St.-Apollonia te Brakel-Elst.

Pa,

Wij moeten nu voorgoed afscheid van je nemen.

Toch zal je in onze herinneringen blijven voortleven als
iemand die altijd klaar stond voor ons en andere mensen.

Jouw hele leven was gericht naar ons toe.

Hopelijk heb je nu de rust gevonden die je hier zo moeilijk
vond. Wij zullen je missen. Eens zien we elkaar weer.

Pa, duizendmaal dank om alles.

Pepe,

Er is een tijd van komen en gaan. Voor jouw is de tijd van
gaan aangebroken. Als een bliksemschicht verliet je ons in
het midden van de nacht. Je hield van het leven.

Je was een moedig en sterk man en stond steeds klaar voor
iedereen. Met meme heb je een mooi en gelukkig leven
gehad. Op zondag ging je maar al te graag een bruintje drin-
ken in café "De Hengst" bij Anna. Dit was een trouwe
afspraken. Plots is alles voorbij. Je laat ons achter met veel
verdriet, maar weet, pepe, in ons hart en in onze gedachten
zal je altijd verder leven. U vergeten, neen, dat kunnen wij
niet. Uw gezicht is een beeld dat men steeds weer voor de
ogen ziet. We zullen je missen. Vaarwel, pepe !

Fred,

Bedankt voor het mooie leven dat we samen gehad hebben.
Je blijft in ons hart en we zullen je nooit vergeten.

Marieke, Frans en Linda, Ilse, Elke en Jens

Marieke,

lieve kinderen en kleinkinderen,

Ik dank u voor uw liefde en uw vriendschap, voor uw geduld
en zorg de laatste maanden. Laat ons met elkaar verbonden
blijven in vertrouwen dat de Heer ons terug samentrengt in
de vrede en de vreugde van zijn Rijk.

Begr.-Fun. b.v.b.a. Raoul, Brakel, Tel. 055/42 24 49

