

*Je handen hebben voor ons gewerkt,  
je hart heeft voor ons geklopt,  
je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.  
Je wilde zo graag bij ons blijven  
en vocht zolang je kon.  
Maar deze strijd was niet te winnen.*

†

Dankbare herinnering aan  
de heer  
**André Van Nieuwenhove**

echtgenoot van mevrouw  
Elianne HERREGODTS

° 18 december 1928

† 3 september 2003.

---

De families VAN NIEUWENHOVE,  
HERREGODTS, DE NAYER  
en SIRJACOBS danken u  
voor de blijken van medeleven.

Wie had dat ooit gedacht,  
zo onverwacht.

Langzaam, altijd vooruitstrevend,  
heeft hij zijn leven, zijn zaak opgebouwd.  
Steeds samen met zijn lieve vrouw.

Handig als hij was,  
hielp hij graag iedereen,  
en was voor heel zijn buurt  
een welgezinde gast.

Nog lange jaren wensten we hem toe  
dat hij met Jonny samen kon karweien,  
met Jean-Pierre kon overleggen.

Nu is onze "stamvader" en onze  
dooppeter heengegaan.

We zullen hem zo missen  
Maar we kregen van hem de sterkte  
om niet bij de pakken te blijven zitten.

Met de ijver van hem, zullen wij  
verder bouwen aan ons leven,  
moeder steeds nabij en helpend.

Rust nu maar in vrede, vader,  
je hebt het dik verdiend.

Nog een dikke zoen van je petekind, Sylvie.



Begravenissen Van den Driessche - Tel. (054) 41 28 50  
Drukkerij Van de Maele