

Mijn Herder zijt Gij - O mijn Heer
aan niets ontbreekt het mij
ik vrees nu geen gevaren meer
want Gij staat m'altijd bij.



Moge eeuwig rusten

MEVROUW

CHARLOTTE VAN NIEUWENHOVE

weduwe van de heer **JULES WIJNANT**

Geboren te Denderleeuw op 1 september 1902
en zacht in de Heer ontslapen te Temse op
30 augustus 1982, gesterkt met de HH. Sacramenten van de zieken.

Ons leven is een gave van de Heer, het
schoonste bewijs van Gods liefde.

Ons leven is ook een opgave : in dienst
van God doorheen de noden van de evenmens.
Een gedoopte moet er iets schoons
van maken. Het geluk, de vreugde, de
welstand die zo'n mens op zijn levensweg
ontmoet, worden gekonfronteerd met lijden
en beproeving, met pijn en moeilijke momenten.

Ook Charlotte aanvaardde het leven als een
goddelijke gave en als een opgave met zin
voor verantwoordelijkheid. Met haar opge-
ruimd, blijmoedig karakter, met hare gekende
gastvrijheid heeft ze zowel de pijn als

de vreugde mogen ervaren en moedig gedragen.
Het afscheid van haar geliefde zus Josephine
kwam hard aan en werd wellicht de wortel van
ongekende pijn en eenzaamheid die haar nu zo
vroeg uit de vriendelijkheid en zoveel zorgen
van toegewijde mensen wegneemt. Charlotte, uw
eenvoudige maar eeuwig geworden dank gaat naar
hen die reeds bij de Heer zijn, ook naar uw
lieve zuster Antoinette, die zoveel schone
dagen mocht beleven met u en die u ook zoveel
troost en opbeuring mocht brengen. Uw dank
zal biddend openbloeien t.o.v. het rustige
oord te Tielrode, een tweede thuis voor u
vertroeteld door de beste toewijding van de
zusters die dag en nacht voor de oudjes
leven. Uw herkentelijkheid zal van de goedheid
van geburen, familieleden en vele vrienden
het bewijs blijven van Gods liefde onder de
mensen : eeuwige opgave van ieder mens die
op weg is naar God.

De families **VAN NIEUWENHOVE,**
WIJNANT,
SONCK en
CALLEBAUT

danken U voor uw medeleven en gebed.

Begravenissen - grafzerken
W. Depoorter, Denderleeuw — Tel. 66.62.43