

Tot U, Heer, neem ik mijn toevlucht;
stel mij toch nimmer teleur.
Wees mij een vluchtoord, een veilige plaats;
mijn rots en mijn burcht zijt Gij altijd geweest.

Ps. 71



BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

Florent VAN NIEUWENHOVE

echtgenoot van mevrouw MARIA FOUBERT

Hij werd geboren te Zottegem op 25 augustus 1905 en is er godvruchtig overleden in de kliniek Dr Goffaerts op 2 februari 1984, gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

Florent is van ons heengegaan op Lichtmis. Wellicht een tegenstrijdigheid, menselijk gezien. Licht betekent vreugde, warmte, bevrijding. Dood is oorzaak van leed, verdriet en smart. En zo is het, het spoedig heengaan van Florent betekent rouw en ontreddeering, omwille van diegene die er was en nu niet meer is.

De enige troost die wij kunnen vinden is voor eerst die wij vinden bij elkaar, in onderling begrip, genegenheid en steun. Maar toch ook voornamelijk, in het geloof dat Florent nu in tegenwoordigheid gesteld wordt, tegenover de nacht van de dood, met het Licht van het nieuwe

leven, het leven voor altijd dat gewild is door God onze Vader voor alle mensen van goede wil.

Florent heeft in zijn aardse leven gehouden van deze wereld, hij heeft er gewerkt op het land en in zijn bedrijf, voor zijn gezin, dat mooi opengebloeid is. Hij heeft gewerkt in het licht van het dagelijks leven, soms klaarder, soms gedemperd. Alles heeft hij ervan gemaakt dat hij kon maken, voor echtgenote en kinderen, hij heeft de vreugde gekend zijn kleinkinderen te mogen zien opgroeien. Hij gaat in vrede heen!

Dierbare echtgenote, bewaar de vrede van een welbestede leven in uw hart; goede kinderen en kleinkinderen, dank voor uw genegenheid, beste zuster, familieleden en vrienden, bewaar mij in uw gedachtenis.

Dat hij door Gods barmhartigheid in vrede moge rusten!



De families : VAN NIEUWENHOVE, FOUBERT,

DE BISSCHOP en SPELTDOORN

zijn U zeer erkentelijk voor de bliken
van kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. W. Leenaert - Erwetegem - ☎ 60 38 58