

BID VOOR DE ZIEL VAN
Florentine-Maria VAN NIEUWENHOVE

echtgenote van **Theophiel BAUWENS**
geboren te Overboelare, op 18 Juli 1908
en er godvruchtig overleden op
31 December 1950.
Bediend met de laatste HH. Sakramenten.

's Morgens vroeg, terwijl de meesten nog rustig slapen en de jeugd droomt van een lustige Oudejaarsavond, sterft een jonge vrouw, moeder van een groot gezin, in hevige pijnen... Drie uren later stapt een man de gladde helling op; suf en vermoeid van de zes slapeloze nachten en de zware arbeid, maar moedig, daar hij hoopt weldra vrouw en kinderen te zien, en te genieten van de nodige rust. Maar hij mikt, God schikt.

Bemide echtgenote, thans besef ik best wat er gebeurd is en wat ik verloren heb, beter nog dan bij mijn thuiskomst, ik ben u veel verschuldigd. Vurig zal ik God bidden opdat hij u zou opnemen in zijn Hemelrijk als onze voorspreekster.

Lieve moeder, wij zijn u dankbaar voor uwe goedheid en opoffering, wij beloven u met dezelfde liefde die wij u toedragen vader te beminnen en bij te staan, omdat wij weten dat het uw vurigste en laatste wens was.

Vaarwel moeder. Wij zullen u nooit vergeten.

Drukk. Karel Mollaert

Mijnheer Theophiel BAUWENS ;
Mijnheer en Mevrouw Marcel PREEELS-BAUWENS en kind ;
Mejuffer Irène BAUWENS ;
Mejuffer Altonsiene BAUWENS ;
Mejuffer Jossiane BAUWENS ;
Mijnheer Guido BAUWENS ;
Mejuffer Beatrice BAUWENS ;
Mejuffer Rita BAUWENS ;
Mijnheer Ghislain BAUWENS bedanken,