

Gelukkig, die in God geloven
als zulke wonden 't harte slaan,
Het is de Vader van hierboven,
die 't zo geweld heeft en gedaan.

† BID voor de ZIEL van ZALIGER †
Mijnheer

Frans Van Nieuwenhove

zoon van Mr en Mw

Edgard en Maria VAN DER HAUWAERT

Geboren te Paricke, de 3 Maart 1934 en schielijk
overleden te Ukkel de 3 Juni 1951.

Voorzien van de H. H. Sacramenten der Stervenden.



De rechtvaardige, ook als hij vóór den tijd sterft, is
in vrede; want het eerbiedwaardige van de ouder-
dom ligt niet in de lengte der dagen, maar in een
onberispelijke levenswandel.

Hij behaagde aan God, daarom werd hij bemind.
De Heer nam hem weg vóór dat hij moest leven in
een zondige wereld, opdat de boosheid zijn verstand
niet zou doen wankelen en de verleiding zijn hart
niet bederve.

Maar de mensen zien dit zonder het te begrijpen; zij
beseffen niet dat God genadige liefde en barmhartig-
heid bezorgd waken om hen, die hij tot de heiligheid
heeft uitverkoren.

Terwijl de lachende zon over land en volk haar milde
stralen goot... nam een jong belooftevol leven een
einde. Terwijl de natuur zich gereed maakte om mid-
den veelkleurige bloemenpracht de blijde vogelenzang
te aanhoren... werd een familie in zware rouw gedom-
peld.

Zeer geliefde Ouders, Broer en Familie, bedroeft U
niet gelijk de heidenen, die geen hoop kennen. Want
indien wij geloven dat Jezus gestorven is en verzezen

is, evenzo zal God degenen, die ontslapen zijn door
Jezus, opwekken en met Hem verenigen.

Mijn Vrienden, trekt een les uit mijn afsterven en ge-
looft dat het mogelijk is dat God onverwacht jonge
mensen tot zijn Rechterstoel roept. Leeft daarom
steeds in de vriendschap van God en luistert naar de
richtlijnen der kerk. Vergeet mij niet in uwe gebeden.
Heer, hier staat voor U de ziel van een jongeling.
Neem, Heer, deze ziel in Uw barmhartige liefde op en
gedenk wat zij tot Uw glorie op aarde heeft gedaan.



Mr en Mevr. Edgard VAN NIEUWENHOVE-
VAN DER HAUWAERT ;

Mijnheer Cyriel VAN NIEUWENHOVE ;

De Familiën Van Nieuwenhove, Van Der
Hauwaert, Van Der Mijsbruggen en De
Geeter,

Danken U om uw kristelijke deelneming.

Deze was ons een troost bij het afsterven
van hem die ons zo dierbaar was.

Jos. Radys-Galle, Nederbrakel