

Gelukkig die in God geloven  
Als zulke wonders 't harte slaan  
Het is de meester van hierboven  
Die 't zo gewild heeft en gedaan. G. G.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

## Georges Van Nieuwenhove

Echtgenoot van Mevrouw  
MARIE VAN ACHTER

Oudstrijder 1940-1944 - Groot-Oorlogsinvalid

geboren te Erwetegem, op 16 April 1916 en godvruchtig  
overleden te Ronse, op 31 Maart 1951, versterkt door de  
H.H. Sacramenten der stervenden en den Pauselijken Zegen.



Ik ben de Verrijzenis en het Leven, wie in Mij gelooft, ook  
al sterft hij, zal leven. (Joh. XI 25)

Hard is het, te moeten sterven in de ouderdom, als alles  
nog tegenlacht in het leven. - Alleen wie in God gelooft, ziet  
in de beproeving de hand van de Hemelse Vader en aan-  
vaardt zijn heilige Wil.

De betreurde overledene was een trouwe echtgenoot, een  
eerlijk en rechtschapen mens. Geen middelen noch zorgen  
werden gespaard om zijn gezondheid, door de oorlog onder-  
mijnd, te herstellen. Toen hij begreep, dat God hem roepen  
zou, gaf hij zich met stichtende onderwerping in de handen  
van O. L. Heer, om nu met Christus geleden te hebben, nu  
met Hem eeuwig te Verrijzen.

Bemide echtgenote, gij hebt met mij mijn lijden gedragen  
en mij met zorgen omringd ik dank er u voor - moge God  
er u om lonen.

Bemide Ouders en Familie - hebt dank voor alles wat  
gij voor mij gedaan hebt - mogen uwe gebeden mij nu bin-  
nenleiden in het eeuwig leven. Tot weerziens in den Hemel.  
Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust. (7 j. en 7 q.)  
H. Theresia, bid voor mij.

Mevrouw Georges VAN NIEUWENHOVE, geboren Marie VAN ACHTER,  
Mijnheer en Mevrouw Edmond VAN NIEUWENHOVE-DE BISSCHOP,  
Mijnheer en Mevrouw Charles VAN ACHTER-PLACKE,  
Mijnheer en Mevrouw Florent VAN NIEUWENHOVE-FOUBERT en kinderen Irène,  
Germaine, Carmen, Julien en Pierre,  
Mijnheer en Mevrouw Gilbert PORIAU-VAN NIEUWENHOVE en kinderen Guido en  
Giséle,  
Mijnheer en Mevrouw Jules VAN NIEUWENHOVE-DIERICKX en kinderen Armand,  
Simon, Jean-Marie en Yvonne,  
Mijnheer Arsène VAN ACHTER,  
Mijnheer en Mevrouw Firmin VAN ACHTER-VAN DE POEL en kinderen Nicole en  
Montque,  
De families VAN NIEUWENHOVE, VAN ACHTER, DE BISSCHOP en PLACKE,

betuigen U hun innige dank voor de blijken van  
deelneming in de diepe rouw die hen heeft getroffen.