

De Heer heeft hem ons gegeven, de Heer heeft hem
ons ontnomen; Zijn Heilige Naam weze gezegend.



TOT ZALIGE GEDACHTENIS
VAN DE HEER

Gilbert VAN NIEUWENHOVE

*geboren te Zarlarding op 1 Juli 1901
en godvruchtig overleden te Anderlecht
op 25 Mei 1955, gesterkt door de troost-
middelen van onze Moeder de H. Kerk.*

Eenvoud en goedheid zijn de schoonste vormen
van de christelijke liefde. Wie deze deugden bezit,
is aangenaam in de ogen van God en van de mensen.

Hij die wij nu bewenen, heeft de beproeving en
en het lijden met groot geduld aanvaard en doorstaan;
geen klachten kwamen over zijn lippen. Hij heeft
begrepen dat het lijden voor de christene mensen
geen straf is, maar een genade die God hun geeft
om beter te leven en zaliger te sterven.

Goede Moeder Maria, spreek ten beste voor
hen die nu gescheiden zijn, maar die hopen eenmaal
samen verenigd te worden in de hemelse vreugde.

Mijn liefste Echtgenote, kinderen en kleinkind,
lieve moeder, familieleden en vrienden heb dank
voor al de liefde die gij mij hebt gegeven. Het bevel
is gegeven. Ik moet vertrekken naar de woon mijner
eeuwigheid. Ach! hoe hard is het degenen, die men
zoo innig bemind heeft te verlaten

Heilig Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U.
Barmhartige Jesus, geef hem de eeuwige rust.

(7 j. 7 quar

B. O. H COOMANS, 64. Steenweg op Bergen

Mevrouw Gilbert VAN NIEUWENHOVE, geboren Marie-Leontine
DETEMMERMAN;

Mijnheer en Mevrouw Bernard MAES-VAN NIEUWENHOVE
en hun zoon Guy;

Mevrouw Weduwe Pierre VAN NIEUWENHOVE, haar kinderen,
schoonkinderen, kleinkinderen en achter-kleinkinderen;

De kinderen, kleinkinderen, achter-kleinkinderen van wijlen Mijnheer
en Mevrouw Richard TEMMERMAN-DE GEYTER;

De Familien VAN NIEUWENHOVE, DETEMMERMAN,
VANDEROEVEN en DE GEYTER.

Danken U om de deelneming in hunnen diepen rouw.