

*Dank U vader, want gij hebt neergezien op de
eenvoud van uw dienaar.*

Dit wandenken weze een uitnodiging tot gebed
voor de zielerust van de Heer.

**Jozeph - Cyriel - Antoon
VAN NIEUWENHOVE**

echtgenoot van Mevrouw Marguerite VAN DER LINDEN

*geboren te Nederbrakel op 21 september 1896 en
godvruchtig overleden in de St.-Franciscuskliniek
te opbrakel op 28 augustus 1969, voorzien van de
H.H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.*

*Met dezelfde eenvoud waarmede hij de rijkge-
vulde dagen van zijn leven heeft doorgemaakt is
Jozef het eeuwig leven ingetreden.*

*Hij was een innig-goed echtgenoot en vader en
een vriend voor allen. Hij kon zo gemoedelijk uit
zijn levenservaring vertellen en door zijn boeiend
woord de mensen samenbrengen.*

*Hij was verknocht aan het werk op het land
en volgde met liefde de groei der vruchten en het
leven der dieren. Tot op zijn ziekbed volgde hij
in zijn verbeelding de wasdom van deze lange hete
zomer. Hij leefde dicht bij de natuur en daarom
ook dicht bij God, de schepper van alles.*

*Aan God, die alles laat groeien en uitbloeien,
schonk hij zijn leven in volle overgave. Dit was
bij hem het laatste getuigenis, van een diep geloof,
dat gans zijn persoon doordrong.*

*Dierbare echtgenote, kinderen en kleinzoon,
houdt mijn gedachtenis in ere blijft mij steeds een
plaats gunnen in uw hart.*

Dierbare familieleden en vrienden, vaartwel.

*Betoont mij uw genegenheid door een vurig
gebed tot lafenis van mijn ziel.*

Heer Jezus, geef zijn ziel de eeuwige rust.

Mevrouw Joseph Van Nieuwenhove-Van Der Linden

Mr. & Mw. E. Van Der Donckt-Van Nieuwenhove

Jongheer Pierre Van Der Donckt

*De families Van Nieuwenhove, Van Der Linden,
Selos, Menschaert.*

*danken voor de gebeden en christelijke
deelneming.*