

Het leven is ons gegeven om God te zoeken, de dood om God te vinden, de eeuwigheid om God te bezitten.



In de vrede van Christus
is van ons heengegaan

DE HEER

JULIEN VAN NIEUWENHOVE

echtgenoot van Mevrouw

ANNA VAN DER DONCKT

OUD-STRIDER 1940-1945

Vereremerkt met de Medalie van Koning Albert I

geboren te Parike op 29 augustus 1907 en overleden in de H. Franciskuskliniek te Brakel op 6 november 1971, gesterkt door de H.H. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen in het stervensuur

Veel bezat deze overleden man wat naar menselijke berekening zijn leven op aarde gelukkig kon maken. Met vertrouwen mocht hij voor zichzelf en zijn gezin de toekomst tegemoet zien. Maar eens te meer is waar gebleken dat de mens wikt, maar God beschikt. Een ongeneeslijke kwaal heeft in zo korte tijd deze man neergeveld. Levensmoed en wilskracht hebben zich lang tegen ziekte en dood verzet; hij hoopte dat het de dag van morgen wel beter zou gaan. Maar eindelijk toch begaf zijn toegeworden lichaam. In overgave schonk hij zijn leven aan de Heer terug.

Hoe zwaar de beproeving van zijn heengaan ook moge zijn, voor gelovige mensen is daar steeds de grote hoop elkaar eens te ontmoeten in een beter leven.

Duurbare echtgenote en kinderen, zoals ik U de laatste dagen zegde, was ik gaarne nog een tijd bij U gebleven, maar de Heer heeft het anders geschikt. Moge uw gebed voor mij ook een gelegenheid zijn om in gedachten verenigd te zijn tot wij allen weer eens samen zijn.

Heer, wees mijn ziel genadig!

Uw gebed begeleidt onze dierbare naar de Heer, en uw medeleven is voor ons een grote troost.

Daarom danken U :

Mevrouw **Julien VAN NIEUWENHOVE**,
geboren **Anna VAN DER DONCKT**
en haar kinderen,

De familie **VAN NIEUWENHOVE-KILLEMOES**,
De familie **VAN DER DONCKT-VANDE MERGEL**.

.....
Drukk. Weverbergh, Galmaarden.