

Zalig zij die mogen sterven in de vrede van uw H. Hart zij zullen leven in uw Hart, in vreugde.



BID VOOR DE ZIEL
VAN MIJNHEER

Léon, Jozef Van Nieuwenhove

Echtgenoot van Mevrouw
MADELEINE PETRUS

geboren te Erwetegem de 15 augustus 1902 en
er zachtjes overleden, de 9 september 1960. Ge-
zalfd met het H. Oliesel.

Lid van verscheidene godvruchtige genoot-
schappen. — Oudstrijder 40 - 45.

Heer, Gij weet hoe diep het plotse afscheid van onze lieve Vader ons heeft geraakt, onvoorzien en veel te vroeg is hij heen gegaan. Zalig zij die klaar zijn, als de Heer aanklopt en die bereid zijn met hem mede het Rijk Gods binnen te gaan.

Hij was een trouwe echtgenoot en een gelukkig Vader, fier over zijn gezin, dienstvaardig en goed vriendelijk voor elkeen, voorzichtig in zijn oordeel, man uit één stuk en katholiek van daad.

Aan onze genegenheid hier hebt Gij hem zo plotseling ontrukkt, o Heer aan ons allen die zo nog op hem moesten steunen. Zo groot als onze liefde was, zo peilloos diep is onze smart...

Mijn diep beproefde echtgenote : deze vroege scheiding is de grote pijn van ons leven. Ik heb met een vaag voor gevoel en dan ook bereidwillig mijn dood uit Gods vader handen aanvaard.

Draag gij ook nu uw lot in christelijke berusting en blij vóór alles de goede bezorgde moeder.

Geliefde kinderen, kleinkinderen en familie hartelijk dank voor de warme liefde die ge mij steeds hebt betoond. Wij waren samen zo gelukkig, eigen leed wordt het sterkst gevoeld door eigen bloed. Betrouwt verder op God, Hij zal op uw schouders geen kruis leggen dat ge niet kunt dragen, bidt voor mij in deze begrafenisdienst en in uw verder lecen, want een gebed is het beste geschenk voor een overleden vriend.

Bidt de 4 akten.



Mevrouw Léon VAN NIEUWENHOVE, geboren
Madeleine PETRUS, zijn echtgenote,
Mijnheer en Mevrouw Albert DE BODT-VAN
NIEUWENHOVE, zijn kinderen,
Meffuffer Christelle DE BODT,
Jonge Heer Christiaan DE BODT,
zijn kleinkinderen.

De familiën VAN NIEUWENHOVE, PETRUS, STE-
VENS, DE FREYNE,

**Danken U van harte voor uw deelneming en
gebeden.**

Uitg. R. VAN HOORDE, Erwetegem.