

De dood heeft mij bereid gevonden
't is beter hier dan in
het vagevuur geboet !



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

Marcel VAN NIEUWENHOVE

geboren te Parike op 23 juli 1905 en godvruchtig
overleden te Overboelare op 15 mei 1967, voor-
zien van de HH. Sakramenten der Zieken en de
Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Lid van de Voortplanting van het Geloof en van
de Confrerie van de H. Barbara.

In zijn laatste levensmaanden was de dierba-
re afgestorvene geslagen door een ziekte die hem
traag maar zeker naar het graf leidde.

Verzuchten mocht hij met de profeet : «Waar-
om is mijn kwaal zonder hoop of genezing ?

Daar hij echter een diepgelovig man was,
werd hij niet moedeloos noch morde hij tegen
God, maar offerde zijn leven met liefdevolle
onderwerping aan de Heer.

Moge de eeuwige Rechter hem thans om zijn
voorbeeldig leven de eeuwige vreugde schenken.

Dierbare broeder, schoonzuster en neven, ik
hield er aan nog een tijd met U te leven : zolang
heb ik gehoopt op genezing, maar de Heer in
zijn voorzienigheid heeft mij naar een betere
wereld overeëplaatst, waar wij elkaar eens zul-
lan weerzien.

Bidt intussen voor mij, zo blijven wij ook in
gedachten bij elkaar.

Heer geef zijn ziel de eeuwige rust !



De families VAN NIEUWENHOVE-KILLEMOES,
innig getroffen door de blijken van deelneming
in rouw en gebeden, danken u van harte.

R. Van der Geynst, Parike