

Voor deze die den Heer dienen, is er vrede in 't leven,
vrede in 't afsterven, vrede in den Hemel. H Bonav.

GODVRUCHTIGE † GEDACHTENIS

van Mevrouw

MARIA VAN NIEUWENHOVE

weduwe van Mijnheer

ATHANASE DE BEER

geboren te Nederbrakel.

de 28 Januari 1873, en er godvruchtig overleden,

de 25 April 1949,

Versterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Bond van 't H. Hart, Derde Orde
van St Franciscus, de Confrerie der H. Barbara en alle
godvruchtige Genootschappen



In deze zaligen tijd na Pasen, nu onze gedachten en
gebeden nog verwijlen bij de zegepalende Kristus die
ons, door zijn Verrijzenis, geleidt naar het eeuwig Va-
derland, is hare schone ziel stichtend teruggekeerd in
de schoot van haar Schepper, voor wiens eer en glorie
zij geleefd heeft en in wiens heerlijkheid zij nu leven
zal in eeuwigheid.

Zij leefde als een voorbeeldige echtgenote en moe-
der; zij was met hart en ziel verkleefd aan haar gezin.
Toch wist ze zich los te maken van alle tijdelijke zor-
gen, vooral gedurende haar laatste levensjaren, om
van haar gebed haar werk te kunnen maken. Want zij
was een diep godsdienstige vrouw met een grote en
levendige godsvrucht tot Jezus in het H. Sakrament,
tot zijn H. Hart, tot O. L. Vrouw, tot de Kruisweg.
Aldus werd, in een gezegenden ouderdom haar leven
van bezorgdheid en opoffering, in waarachtige vroom-
heid, door de dood der rechtvaardigen voltooi †.

Duurbare kinderen, nu de krachten mij ontbraken,
dank ik God omdat Hij mij tot zich heeft geroepen
om daar ook Vader en Marie-Josée te gaan vervoe-gen.

Ik dank U voor uwe diepe genegenheid en uw hel-
pende liefde. Bidt veel voor ons, die u zijn voorafge-
gaan, gij vooral onze God-gewijde dochter, opdat wij
alle samen weer verenigd worden, om nooit meer te
scheiden.

Jezus, Maria, Jozef,

7 j afl.



Eerw. Zuster Wilfrida, in de wereld Mejuffer
Pia DE BEER, der Zusters van Liefde ;

Mijnheer Alfred DE BEER ;

Mejuffer Louisa DE BEER ;

Mejuffer Gabriëlle DE BEER ;

Mejuffer Marie-Antoinette DE BEER ;

De Familiën VAN NIEUWENHOVE, DE BEER
en BIEBUYCK

Danken U van harte voor
de blijken van oprechte
deelneming door U betoond
bij hun smartvollen rouw.