

† · BID VOOR DE ZIEL · †

van Mevrouw

Maria - Christina

van Nieuwenhove

weduwe van

Alfons van der Linden

lid van alle godvruchtige genootschappen

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 23 juli 1891

en overleden te Zottegem, op 5 januari 1962,

voorzien van de HH. Sakramenten.

Onze doorgoede moeder is heengegaan. Als jonge weduwe met een groot gezin leefde ze te midden van zorgen en berekening. Vreugde en voldoening vond ze in het gebed, in de plichtgetrouwe opvoeding van haar kinderen. Steun vond ze in haar onverstoortbaar vertrouwen in God en Zijn Heiligen.

Eenvoud, voorbeeldige levenswandel en dienstbetoon vormden een rechte richtlijn in haar beproefd bestaan. Aards gewin en tijdelijke roem waren vreemd aan haar wezen.

Het besef een heilige moeder gehad te hebben troost ons in de diepe treurnis.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, zusters en broers, het geluk ligt in de toewijding en liefde, zoals wij die hebben gekend. Ik dank u om uw verkleefdheid en om de zorgen rond mijn ziekbed. Wij blijven samen in gebed in de zuivere spang van schone herinnering en ware vroomheid.

De families

van der Linden,
van Nieuwenhove,
van Heghe en
van der Meulen

danken U voor de bliken van
deelneming in hun rouw.