

God is mijn toevlucht en mijn burcht;
God is mijn schild en mijn vertrouwen.



Bid voor de zielernst van
MEVROUW

**Maria, Coleta, Alma
VAN NIEUWENHOVE**

weduwe van de Heer

Louis, Gustaaf VAN DER SCHUEREN

Geboren te Sint-Maria-Oudenhove
op 16 juli 1893 en overleden te Nederhasselt
op 31 maart 1973, voorzien van de troost-
middelen van onze moeder de H. Kerk.

Lid van de godvruchtige genootschappen
van de parochie.

—
Eenvoud, goedheid, offervaardigheid, blijde
edelmoedigheid: dat zijn de woorden waar-
mee men haar schoon leven kan samen-
vatten.

Gans dit bestaan was een offer voor het
welzijn van haar echtgenoot, kinderen, klein-
kinderen en vrienden. Een offer van een een-
voudige, doch grote ziel.

Haar eigen zorgen wist ze te verbergen om
haar blijde levensmoed aan anderen mede te
delen. Door haar vertrouwen wist ze de goed-
heid van God voelbaar te maken voor allen
die met haar omgingen.

Heer, laat niets van dit schone leven ver-
loren gaan. Laat de offers die ze zich ge-
troost heeft en de vele verdiensten die ze
vergaard heeft, blijvend ten goede komen
aan allen die haar gekend hebben, bijzonder
aan haar kinderen en kleinkinderen, waarvan
ze zoveel hield en waarom ze, met een haast
kinderlijke trots, zo fier en dankbaar was.

Laat haar zelfvergeten liefde, juist nu ze
gestorven is, helderder tot ons spreken en
geef dat de gedachtenis aan haar, ons nog
inniger verbindt in de zekerheid dat het
einde het grote begin betekent.

Voor uw gebeden en medevoelen danken U :

Dokter en Mevrouw Albert DE MEYER-VAN
DER SCHUEREN, kinderen en kleinkinderen;

De Heer en Mevrouw Paul VAN CLEEMPUT-
VAN DER SCHUEREN en kinderen;

De Heer en Mevrouw Albert GEEROMS-VAN
DER SCHUEREN en kinderen;

Juffrouw Arsene VAN DER SCHUEREN;

De Heer en Mevrouw Alfons VAN DER
SCHUEREN-DE MEYER en kinderen;

De Heer en Mevrouw Gerard DE GROOTE-
VAN DER SCHUEREN en kinderen;

De families VAN NIEUWENHOVE, VAN DER
SCHUEREN, VAN DER MEULEN en
DE DECKER.

De Braeckelee-Bael, Nederhasselt.