

.Ontnam de dood mij uit uw midden,  
Vergeet mij niet. Blijft voor mij bidden.



Heer, geef rust en vrede aan de ziel van  
MEVROUW

## Maria, Cyrilla Van Nieuwenhove

weduwe van Mijnheer **PIERRE DE MEYER**  
en van Mijnheer **OMER LAPAGE**

geboren te Godveerdegem, de 17 september 1899,  
en zeer zacht in de Heer ontslapen te Zottegem  
in de Kliniek Dr. Goffaerts, de 5 september 1965,  
voorzien van de HH. Sacramenten en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart en van de  
Broederschap van O. L. Vrouw van Deynsbeke.

Is het wonder dat de kinderen met diepe  
eerbied staren naar de voor immer gesloten ogen,  
die zoveel hoop en blijheid hebben uitgestraald.  
Het hart vol droefheid bidden zij : God wij  
danken U voor dat sterke moederhart - om haar  
bidden en haar zorgen - moge zij rusten in vrede.

Het is voor ons een grote troost te weten  
dat moeder ons is voorgegaan met haar voor-  
beeld en haar wijze raad. Zij heeft ons het  
geloof diep in het hart geprent. Zij heeft ons  
door haar voorbeeld geleerd tevreden te zijn met  
ons lot en de kruisen van het leven met geduld  
en christelijke offerzin te dragen. Gans haar  
leven is geweest : liefde en lijden.

Zacht is ze heengegaan naar God, die zulke  
moeders een ereplaats voorbehoudt. Moge de  
Heer, die ze zo regelmatig ontving in de H.  
Eucharistie zijn trouwe dienaressen opnemen in de  
vreugde van de hemel.

O Maria, in het uur van de dood, toen mijn  
lippen uw naam niet meer konden aanroepen,  
sprak mijn hart nog tot U.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, edel-  
moedig was uw kinderlijke genegenheid tegenover  
mij. Dankbaar blijf ik door mijn gebed vanuit de  
hemel. Ook uw dankbaarheid zal niet rusten,  
zolang uw leven geen trouw navolgen is van  
moeders voorbeeld en zolang uw gebed niet de  
gelukkige eeuwigheid heeft verzekerd aan uw  
ouders en grootouders. Tot weerziens.

Duurbare broeder, familie en kennissen, ik  
vraag u voor mij te willen bidden.

H. Hart van Jezus, ons toekome uw rijk.

---

Mr en Mw Michel DE MEYER-BAELE en kin-  
deren,

Mr en Mw Albert VAN DE WALLE DE MEYER,

Mr en Mw Roger DE MEYER-VAN PEVENAEGE  
en kinderen,

Mr en Mw Etienne BLATON-LAPAGE en kin-  
deren,

Mr en Mw Roger LAPAGE-DE BRECK en kin-  
deren,

Mr André LAPAGE,

De families VAN NIEUWENHOVE, DE MEYER,  
LAPAGE, VAN DER EECKEN, VAN GANSBEKE  
en VAN DER HAEGEN,

danken U om uw gebeden en blijken  
van kristelijke deelneming in hun  
rouw.