

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

MEVROUW

**MARIA MARGARETA  
VAN NIEUWENHOVE**

weduwe van de Heer

**LEOPOLD DE GLAS**

geboren te St.-Maria-Lierde op 8 februari 1897  
en schielijk overleden te Ophasselt op 7 november 1984, gesterkt door de H. Sakramenten in extremis.

---

Aan God alleen is het uur van onze dood bekend, en gelukkig daarom de mens die zich door een deugzaam leven op de dood heeft voorbereid, die zich beijvert te leven zoals hij wenst te sterven.

Smartvol is het dat moeder zo plots aan onze liefde ontviel, maar tevens troostvol dat moeder in gezondheid zo'n hoge ouderdom mocht bereiken, terwijl zij haar leven met deugden versierde, met verdiensten verrijkte.

Een kristen vrouw in wier geen bedrog was, maar zorgzaam en werkzaam.

Lieve kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, gij zult mij voortaan moeten missen. Ik was de band, de thuis voor u allen. Nu ben ik overgegaan naar de Eeuwige Thuis. Van daaruit zal ik God vragen dat Hij u steunt in het leven. Wilt ook gij mij steeds in uw gebeden gedenken.

De families VAN NIEUWENHOVE, DE GLAS,  
STEVENS en GOUBLOMME,

danken U oprecht voor de blijken van  
innig medeleven in hun rouw.

---

Druk. Van Damme P., Voorde - Tel. 054-33.89.90  
Begrav. Van den Driessche J. (Oud huis Morre)  
Geraardsbergen - Tel. 054-41.28.50