

†

Gedenk in uw gebed en in het Heilig
Misoffer de ziel van de heer

Pierre van Nieuwenhove

echtgenoot van Mevrouw Elvire Eeckhout

geboren te Sint-Maria-Oudenhove, op 23 maart 1886
en op tragische wijze overleden te Zottegem, op
30 oogst 1956, gesterkt door de Heilige Sacramenten.

Hij was eenvoudig, rechtschapen, godvrezend en
afwijkend van het kwaad. (Job, 1)

Hij leefde als een voorbeeldige huisvader, bezielde
met de geest van waakzaamheid.

Mijn God! Mijn God! Waarom ontrekt ge hem aan
de tederheid van zijn echtgenote en van zijn dochter,
aan de vriendschap van elkeen?... Geheim, ondoor-
grondelijk geheim! Wij buigen het hoofd, wij aanbidden
U en roepen: «Dat Uw wil geschiede, Heer, en niet
de onze». (H. Euph.)

Teerbemide echtgenote, de scheiding heeft ons
getroffen hard en plots. De gedachte moet ons
troosten en sterken, dat we mekaar eens zullen weder-
zien om nooit meer gescheiden te worden.

Gij, mijn duurzame dochter en schoonzoon, bewaart
in uw hart het aandenken aan uw vader. Schenk uw
moeder een dubbele liefde, leeft volgens de geboden
van God.

Liefste kleinkind, gaarne had ik u zlen opgroeien,
maar God riep me tot Hem. Dat Zijn heilige wil ge-
schiede.

«Heer, laat hem door de hulp van Uw genade aan
het wrekend strafgericht ontkomen en de zaligheid
van het eeuwig licht genieten.» (Tractus)



De familiën van Nieuwenhove, Eeckhout, van der Meulen en Eeckhout

zeer gevoelig voor de blijken van innige deelneming, betoond
bij het overlijden van onze dierbare afgestorvene, danken wij
U oprecht.