

Wij hebben hem steeds bemind, verlaten we hem niet  
vooraler wij hem door ons tranen en gebeden hebben ge-  
bracht in het Hemels Vaderhuis. (H. Aug.)

†  
**Zalig Aandenken**

van

**POLYDOOR VAN NIEUWENHOVE**

weduwnaar van

**CATHARINA SELOS**

geboren te Parike de 17 April 1867 en godvruchtig  
overleden te Nederbrakel de 7 Mei 1949.

Versterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden.

Hij was lid van de Plaatselijke Boerengilde, de Kath.  
Harmonie "De Eendracht", het Laverianengenootschap  
en alle godvruchtige genootschappen.

---

Eerbiedwaardige grijsaard! Wie onder ons spreekt  
over dezen geliefden afgestorvene die woorden niet uit  
tedere en weemoedige kindertiefde. Met eerbied immers  
en tevens met ontroering denken wij terug aan dien deug-  
denrijken man die onder ons leefde als een voorbeeld  
van overtuiging in zyn rotsvast Katholiek Geloof als  
een voorbeeld van beleving van edelmoedige en vrijgeveige  
naastenliefde!

Als echtgenoot en huisvader muntte hij uit in werk-  
zaamheid en bezorgdheid, want het geluk en de welstand  
van zyn geliefde kinderen, die hij allen, in eer en deugd,  
christelik opvoede, lag hem nauw aan 't hart. Vrome  
kristen en overtuigde katholiek, had hij ooor zyn goed-  
hartigheid en minzaamheid, door zyn dienstvaardigheid  
en opgeruimdheid, de achting verworven van allen die  
hem kenden.

Zijn afsterven stond dan ook gans in 't teken van zyn  
deugdzaam leven: stichtend voor zyn omgeving en kost-  
baar in de oogen van God! Bemind door God en ge-  
acht door de mensen, blijve zyn aandenken in zegening!

Mijn geliefde Kinderen en Kleinkinderen, zichtbaar  
schijnen we van mekaar gescheiden, maar onzichtbaar  
blijven we verenigd in Onze Lieve Heer, want de Liefde  
is sterker dan de Dood! In de Eeuwigheid blijf ik  
dankbaar gedenken al den liefdevollen troost die ik van  
U allen heb mogen ondervinden, vooral toen moeder ons  
ontviel en verders in mijn hogen ouden dag! Dat God  
het U loone! — Vaart allen wel en leeft schoon: braaf,  
deugdzaam, christelijk! Weldra vinden we malkander  
terug in den Hemel Bidt intussen veel voor mij en  
moeder!

H. Hart van Jezus, Hoop van die in U sterven, o. u. o.

De 4 akten voor den overledene a. u. b.

R. I. P.

---

Mijnheer en Mevrouw Jozef VAN NIEUWENHOVE-  
VAN DER LINDEN en dochter Denise;

Mijnheer en Mevrouw Adiel VAN KERKHOVE-VAN  
NIEUWENHOVE;

Mijnheer en Mevrouw Jules VAN KERKHOVE-SELOS  
en kinderen Maria, Denise, Roger en André;

De Familien VAN NIEUWENHOVE, DONKER-  
WOLKE VAN DER SCHUEREN, HERRE-  
GODS:

bedanken om de bliken van christelijke  
deelneming,

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt.