

Bewaar in uw hart het aandenken van deze die u bemind heeft, en vergeet haar niet in uw gebeden.

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Victorina Van Nieuwenhove

weduwe van Mijnheer

Omer Nachtergaele

geboren te Parike, de 7 februari 1886
en er godvruchtig overleden, de 19 februari 1963,
gesterkt door de genademiddelen van onze
Moeder de H. Kerk en de Pauselijke Zegen.

Lid van alle godvruchtige genootschappen.

De moeder is heen gegaan. Ja, dat was ze, de moeder, ongekunsteld, echt en waar; de moeder die het leven gaf aan haar gezin, en het leven gaf om haar gezin. Haar leven was een voorbeeld van liefde tot God, tot man en kinderen.

Haar leven, dat een toonbeeld was van godsvrucht, liefde, waakzaamheid, arbeid en nauwgezette plichtsvervulling, blijve voor haar kinderen en nabestaanden een boek vol wijsheid.

Zolang ze kon, kwam ze de H. Mis bijwonen, en zich sterken in de H. Communie. Ziek geworden, was haar grootste vreugde O. L. Heer thuis te mogen ontvangen.

Gaarne ontving zij haar pastoor. Enige uren voor haar dood mocht ze nog zijn zegen ontvangen, en zich half rechtend, bad zij: « Geloofd zij Jezus-Kristus. Mijn Jezus barmhartigheid ».

Moeder, bij uw heengaan mogen wij wenen, maar ons ook verheugen, zulke moeder te hebben gehad.

Lieve kinderen, ik ga vader vervoegen in de hemel. Dank voor uw eerbied, genegenheid en hulpvaardigheid. Ik waak over U.

Goede zuster, familie, ik vergeet U niet. Moge de goede God U zegenen. Blijven wij verenigd in gebed en in het H. Misoffer. God bescherm U allen.

H. Maria, Moeder Gods, bescherm Uw kind.

Mijn Jezus, barmhartigheid!



De Familien VAN NIEUWENHOVE,
NACHTERGAELE, BEERENS en DE COOMAN,

zeer gevoelig aan de genegen blijken van innige deelneming en vurige gebeden, danken U van harte.

Uitg. L. Surdiacourt. St.-Maria-Lierde