

De rechtvaardige sterft gerust; haar dood is slechts 'n overgang van het tegenwoordige tot een beter leven.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Zoë Renilde Van Nieuwenhove

echtgenote van Mijnheer

Alfons VAN DE CAPELLE

geboren te Evry-Petit-Bourg (Fr.) de 17 December 1884 en godvruchtig overleden te St Maria-Oudenhove de 14 April 1954
gesteekt door de H. H. Sacramenten der stervenden

Onsterfelijk is haar nagedachtenis want én bij God én bij de mensen is zij gewaardeerd. (Sap. IV:2)

Een langdurige ziekte maakte een einde aan het leven van deze goede, voortreffelijke moeder.

Gelaten, berustend in den Heer, ja opgewekt heeft zij de smarten van het ziek zijn gedragen en dat feit zal God rijkelijk belonen in den hemel. Zelfs onder al haar lijden bleef zij moeder, steeds bezorgd en bekommerd voor het geestelijk en tijdelijk welzijn van haar man en kinderen. Met recht zijn daarom allen bedroefd want met haar daalt ook zoveel goedheid en zoveel geluk in het kille graf neer.

Mijn trouwe echtgenoot, lieve kinderen, kleinkinderen en familieleden, ik was graag bij u gebleven, maar ik gehoorzaam gewillig aan Gods' stem die mij roept.

Ik dank u allen, want tot het einde van mijn leven hebt gij mijn dagen aangenaam gemaakt. Onthoudt mijn vermaningen, blijft trouw al uw plichten vervullen, van uit de hemel zal ik over u waken en u ondersteunen in de strijd die het leven is.

Blijven wij bidden voor elkaar, dan blijven wij met elkander verenigd.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid 300 d.afl.

Uitg. J. Boris, Faliestr., St Ma.-Oudenhove



De familiën VAN NIEUWENHOVE - VAN DE CAPELLE

danken U van harte voor Uw wel-
willende deelneming en gebeden.