

Weest waakzaam,
want de Heer komt op een uur
waarop gij het niet verwacht.

(uit het Marcusevangelie)



DANKBAAR AANDENKEN AAN

MEVROUW

GEORGETTE VAN NIEUWENHUYZE

weduwe van de Heer Gerard Delmaire

Geboren te St.-Maria-Horebeke op 7 oktober 1927 en
overleden te Oudenaarde op 7 december 1993, begeleid
door de gebeden van de H. Kerk.

Te vroeg en onverwacht is een goede moeder van ons
heengegaan. Niets liet vermoeden dat het einde zo na-
bij was. De dood komt vaak als een dief in de nacht. Het
maakt ons stil en het doet ons nadenken. In die ogen-
blikken voelen we Gods aanwezigheid zeer nabij en is
het voorbeeldig leven van de dierbare overledene voor
ons een uitnodiging en een gelegenheid om ons even te
bezinnen over ons eigen christen-zijn.

Moeder, steeds zult gij voortleven in de familiegebon-
denheid met kinderen en kleinkinderen, voor wie gij

steeds hebt gewerkt en gezorgd.

Gij waart een moedige vrouw. Veel hebt gij geleden. Uw
vervormde handen toonden ons de littekens van wat gij
hebt doorstaan aan pijn en slapeloze nachten. Zonder
klagen wist gij deze zware last te dragen.

Wij danken U, moeder, voor uw leven van inzet en zor-
gen, om uw liefdevol bezig-zijn met kinderen en klein-
kinderen, om uw leven van liefde en trouw zolang gij
met vader mocht samen zijn.

Wij zeggen ook dank aan God, aan wie wij moeder toe-
vertrouwen. Door ons geloof weten wij dat we over de
dood heen met haar verbonden blijven. Daarom zeg-
gen wij geen vaarwel maar tot weerziens in het eeuwig
Vaderhuis. In ons dankbaar gebed blijven we haar ge-
denken.

De families VAN NIEUWENHUYZE-HOEBEKE,
DELMAIRE-PEYSKENS danken U oprecht voor
uw gebeden en uw medeleven in hun rouw.

De namis zal opgedragen worden op zondag
16 januari 1994 om 10 uur.

Rouwleiding: «Funeralia» Zwalm - Tel. 055/49.93.54 - 49.88.31