

„Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden..." Ps. 23.

†

Vroom en dankbaar aandenken aan

MEVROUW

Palmyre, Leonie Van Nieuwenhuize

weduwe van de Heer
MARCEL VANDERDONCKT

Geboren te Nukerke, op 7 juli 1901 en na een vroom en rijkgevuuld leven, doorweven van diepe vreugde en beproevingen, godvruchtig en zacht overleden te Ronse, op 7 maart 1979, gesterkt door de HH. Sakramenten en Pauselijke Zegen.

**Zij was lid van de K.V.L.V.
en K.B.G. van de parochie.**

„Een wijze vrouw! Men vindt ze niet zo licht; haar waarde ligt hoger dan die van kostbare juwelen! Zij is met kracht en bekwaamheid bekleed; haar mond is vol wijsheid en goede raad; een vriendelijke wenk ligt op haar tong. Haar man kon vast op haar bouwen; haar kinderen prijzen zich gelukkig en die haar kennen, loven haar daden!"... Zo schetste de Wijze Man uit het eeuwig verbond de ideale vrouw, echtgenote en moeder. De hoeksteen van een gelukkig gezin. Onze dierbare overledene heeft die weg bewandeld langs het stille maar verheven lichtspoor van het Evangelie en haar door en door kristelijk leven. Van huis uit diep godsdienstig opgevoed, kende zij de vreugde van een ongerepte en schone jeugdtijd. In het volle leven was zij de bron en het hart van een warme en gezellige huiskring waar zij zo pront en fier op was. Haar ganse leven heeft zij gewijd en geofferd in een niets-ontziende moederlijke en grootmoederlijke zorg en kommer, in een eenvoudige hartelijkheid en dienstbaarheid voor familie en evenmens en wie er getuige van was, in een

voortdurende bedrijvigheid en werkzaamheid. Zij heeft vooral uitgemunt en doorgegeven, haar kristelijke overtuiging: diep en vroom geloof, een biddend voorbeeld voor haar omgeving, een onwankelbaar vertrouwen in de Heer en O.L.Vrouw.

Dertig lange jaren heeft zij met heldhaftige toewijding en allesgevende liefde, haar uit de oorlog gekomen, als zieke en invalide man bijgestaan en dikwijls dag en nacht verzorgd. Zijn verlies was dan ook des te zwaarder gevallen, maar het offer bij zijn heengaan en de eenzaamheid heeft zij kristelijk met geduld en gelatenheid gedragen. Toen zij de laatste maal haar geliefde thuis verliet wist zij dat het was om de grote tocht te ondernemen, naar de hemel. Zo is de getrouwe dienaars, zacht, blij beminnelijk, ongekunsteld, biddend en zichzelf vergetend in dienst van God en de anderen door het leven gegaan en nu voor altijd binnengegaan in de vreugde en rust bij de Heer.

Mijn dierbare kinderen, kleinkinderen en familie, uw wederliefde, uw genegenheid en uw diepe bekommernis en vooral uw aanwezigheid in mijn oude dag en bij mijn ziekbed hebben mij blij en gelukkig gemaakt. Laten wij God danken en ook U allen voor zoveel geluk en zegen. Blijven wij verenigd in geloof en gebed en ik blijf U volgen, tot de Heer ons samenroept in Zijn Vaderhuis! God zegene en beware U!

O.L.Vrouw van Wittentak, bid voor haar.

Namis te Brakel (Oprakel), zondag 18 maart te 10 u.

Firmin en Ghislaine DETAND-VANDERDONCKT,
Marijke DETAND en verloofde VAN de VELDE Erik,
Marleen en Jan DETAND,

De families VAN NIEUWENHUYZE-SCHOORENS
en VANDERDONCKT-TRONCQUO,

**danken U voor uw gebed,
en deelneming aan de eucharistieviering.**