

†

BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER

Valère VANNIEUWENHUYZE

echtgenoot van Mevrouw

Paula VAN DER LINDEN

geboren te Ronse op 15 januari 1914 en er overleden
op 26 juli 1975, gezalfd met de H. Olie.

Plichtsgetrouw, onbaatzuchtig ging hij door het leven: een stil en goed man. Hij had zijn gezin, lief. Hij was er mede vergroeid en voelde de gehechtheid en de wederzijdse liefde, als het hoogste goed op aarde.

Overmand, door lijden en beproeving is hij van ons weggegaan. God moge hem genadig zijn. Dit onverwachte afscheid heeft zijn echtgenote, kinderen en familieleden veel pijn gedaan. Laten wij ook voor hen bidden opdat zij op deze pijnlijke gebeurtenis christelijk zouden mogen reageren. God spreekt gelukkiglijk het oordeel uit, niet de mensen. Wij buigen het hoofd vertrouwend en zoeken onze troost en sterkte in het gebed.

Heer, gij hebt ons geschapen, in uwe Handen bevelen wij onze dierbare Vader aan. Gij hebt ons toch verlost, in uwe Liefde zijn wij veilig geborgen. Het leven dat Gij ons geschonken hebt, leggen wij in uwe vergiffenis schenkende Handen.

Liefste echtgenote, kinderen, kleinzoon en familieleden, wij zijn nu gescheiden. Laten wij echter, onze geestelijke hulp inroepen, om ons te sterken, te verenigen!

St.-Hermes, patroon der stad, bid voor uw Dienaar.

Mevrouw Valère VANNIEUWENHUYZE, geboren Paula VAN DER LINDEN,

De Heer en Mevrouw Yvan DEKEGELEER-VANNIEUWENHUYZE,

De Heer Yves DEKEGELEER,

De families VANNIEUWENHUYZE-DEMEDTS en VAN DER LINDEN-LOBERT,

**danken U voor de bliken van innige
deelneming in de rouw die hun treft.**

Begravenissen Devos & Zoon, Groenew., Ronse