



Dankbare herinnering aan

Zuster Madeleine Elisabeth o.p.

Maria Van Nuland

Dominikanes van Bethanië

Geboren te Borgerhout op 12 augustus 1910.

Overleden te Ronse op 20 november 1994

in het 66^e jaar van haar kloosterleven,
na 57 jaar priorin te zijn geweest.

*Ik heb u bij uw naam geroepen,
Ik heb uw naam gegrift
in de palm van mijn hand,
Gij zijt de mijne.*

Jesaja

Een heel leven lang heeft zij de onzichtbare God gezocht. De laatste maanden sprak zij geregeld haar verlangen uit: "Ik ga naar de Heer."

Zij hoopte samen met al haar geliefden, haar medezusters, haar broers en zussen en hun kinderen, haar talloze vrienden, allen die zij in vele landen van Europa had leren kennen, Hem te ontmoeten.

Haar geloof was gelouterd in haar scherpzinnige geest en in het vuur van haar persoonlijkheid. Zij was een vrouw die wist wat het is mensen te beminnen.

Haar taak was volbracht. Haar leven was voltooid.