

Toen het avond geworden was zei Jezus tot zijn leerlingen :

„Laat ons oversteken naar de andere oever”.  
(Mc. 5,32)



BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

## **Maurits-Roger VAN SANTBERGHE**

echtgenoot van Mevrouw Juliette GEVAERT

geboren te Munkzwalm op 14 juni 1930 en er godvruchtig overleden op 17 maart 1983. Gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de bond van de K.W.B.

Doorheen de pijn van afscheid nemen

zijn we toch diep dankbaar voor de - té korte - tijd dat Roger met ons samenleefde als echtgenoot en vader, als goede vriend : een man van weinig woorden, een trouwe kameraad, een helpende hand, een natuur- en kindervriend.

Wij danken U, Heer, voor de levensmoed en het geduld ten einde toe...

„t gaat redelijk goed, het moet zijn tijd hebben” zei hij nog ! Wij kunnen niet geloven dat zijn leven in ons midden nu voorgoed voorbij is, dat alles waarin vader groot is geweest nu voor ons verloren zou zijn.

Wij durven geloven en bidden dat hij in ons mag blijven leven, in ons hart en in onze levensdurf, en dat wij allen nu dieper met elkaar verbonden mogen zijn als mensen die geloven in God die Liefde is.

Lieve echtgenote en moeder van onze kinderen, ik dank je duizendmaal voor alles waarvoor ik echt geen woorden vind.

In jou dank ik ook onze lieve kinderen en allen die - hoe dan ook - mij geholpen hebben het zware kruis van mijn ziekte moedig te dragen - priester, dokter en verplegend personeel.

Vaert wel ende levet scone !

Juliette Gevaert,                      zijn echtgenote ;

Luc en Viviane Abeloos-Van Santberghe,  
Erwin en Chantal Piro-Van Santberghe,  
Christel Van Santberghe,              zijn kinderen ;

De families Van Santberghe-Pede en  
Gevaert-De Grootte,

**danken U voor uw deelneming in hun rouw en gebeden.**

---

Begraaf. De Pauw-Moreels - Zwalm-Beerlegem  
Druk. Darragas - Zwalm