

Hij wist wat lijden was  
en heeft herhaalde malen,  
wanneer de dood hem kwam  
zijn liefste panden halen  
als christen mensch tot God  
« uw wil geschied » gezeid.

Dat kruis met kloeken moed  
zoo langen tijd gedregen  
het zij een krone nu  
voor hem, voor ons een zegen  
't zij een vermaan ter deugd  
en ter standvastigheid.

Guido Gezelle

†

VROOM AANDENKEN AAN  
DE HEER

Albert, Louis, Eugène  
VAN SCHOONENBERGHE

Adjunct-Adviseur  
bij het ministerie van Justitie.  
Ridder in de Kroonorde.

Geboren te Mater op 11 mei 1909, en in de  
Heer ontslapen te Edelare op 6 dec. 1968.

Echtgenoot van Mevrouw

MARIA-MAGDALENA VAN DE WALLE

Vader, het beeld van jou dat ons zal bij-  
blijven, zal dat zijn van een echte vader.  
Met sterke hand heb je jouw gezin geleid,  
het aan elkaar gesmeed met de band van  
de liefde. Innig heb je mama bemind. Jouw  
grootste zorg was dat jouw kinderen hun  
talenten zouden gebruiken. Je hebt ons aan-  
gemoedigd, gesteund, ons met jouw wijze  
raad het leven ingezonden. Daarvoor dan-  
ken wij je.

Vader, je was een christen dóór en dóór. Je  
hebt de Heer gediend met vreugde in goede  
en pijnlijke dagen. Toen de ziekte jouw nog  
jonge lichaam ondermijnde, heb je geweend,  
maar weggestopt uit liefde voor mama en  
voor ons.

Vurig heb je gebeden om genezing. Toen  
je inzag dat de Heer het anders verlangde,  
heb je jou gegeven, totaal, moreel hoog-  
staand!

Vader, je was een Vlaming uit één stuk.  
Omdat je iemand was die recht voor de vuist  
was, lag de verheffing en de bewustwording  
van het vlaamse volk je nauw aan het hart.  
Geen romantisme, maar echte bezorgdheid  
voor het welzijn van de doorsnee vlaamse  
mens. Daarom was je gelukkig dat jouw zonen  
en dochters de weg in sloegen die hen dichter  
bij de mensen zou brengen, getrouw aan  
de leuze: Alles voor Vlaanderen, Vlaanderen  
voor Christus.

Vader, jouw idealen maken wij tot de  
onze. Je zult verder leven in ons. Mama zul-  
len wij omringen met de grootste zorg, we-  
tend dat wij voor die ouderplicht kunnen reke-  
nen op Gods hulp, zoals het Nederlandse  
volkslied, dat u zo graag meezong, het zo  
schoon zegt:

Mijn Schild ende Betrouwen  
zijt Gij o God, mijn Heer.

---

DE FAMILIE DANKT.

de bleeckere