

Zalig zij, die in de Heer sterven.

†

BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Maria-Juliana Vanschoonenberghe

weduwe van Mijnheer
Pieter-Francies LELEU,

geboren te Mater op 7 juli 1876 en godvruchtig
overleden te Opbrakel op 11 juli 1963,
geresterk door de troostmiddelen van onze
Moeder de H. Kerk.

Een goede moeder is een grote genade, waarvan het kind eerst de volle waarde kent, als ze voorgoed van hen heengaat.

Blij, beminnelijk, ongekunsteld, biddend, onverpoosd werkend, zichzelf vergetend, zo leefde zij onder ons en is ze van krachten uitgeput van ons stil en vreedzaam in de Heer ontslapen.

Moeder was een ware getuigenis van Gods Liefde. Ze heeft haar kinderschap Gods tot het kleinste in ware deugd en met een groot hart beleefd. Haar vroomheid, haar goedheid, haar moed en toewijding waren een aangrijpend voorbeeld voor iedereen. Haar echtelijke liefde, haar zorg en offer in lijden en tegenslagen maakten van haar een kostbaar sieraad van hoge deugd. Moeder is in volle oorlog, - in 1916, na een ongeval van haar echtgenoot blijven zitten met 7 kleine kinderen, waarvan een vroegtijdig aan haar liefde werd ontrukkt. Moeder heeft met liefde en geduld de zorgen van het harde leven en van haar kroostrijk gezin opgenomen, dag en nacht heeft moeder gewerkt, gebeden en gezwoegd door alle kruisen en zorgen heen om de toekomst van de haren te verzekeren, hun een kristelijke opvoeding te bezorgen en ze te brengen waar zij nu zijn: voorbeeldige burgers. Moeder heeft kwistig al haar gaven van haar hart en haar geest weggeschonken, tot de gezegende ouderdom van 87 jaren die de erekroon

vormen van haar welgevuld en verdienstelijk leven.

Wat heeft de wereld veel te danken aan zulke moeders, wat zijn zij groot in de ogen van God. De beloning en de verdienste zal ongemeten groot zijn in de hemel. Zulke moeders zijn de stille heldinnen en de martelaressen van onze huidige wereld. En hoe lang wij ze ook in ons midden mochten bewaren, ze gaat steeds te vroeg van ons heen. Daarom zullen wij ons moedertje eren en beminnen en ze blijven beminnen.

Mijn geliefde kinders en kleinkinders, die me allen zo dierbaar waren, voor wie ik mijn lang leven offerde, blijft de gedachtenis van uw moeder trouw, waar het leven U ook brengen zal. Ik dank U voor uw bede, voor de vele jaren dat ge mij hebt bijgestaan en geholpen in mijn oude dag, in mijn laatste ziekte. Welke troost moet het voor allen zijn dat ik nu overgelukkig ben bij vader en ons kindje in het zalige hiernamaals. God zegene en beware U allen en vertrooste U in die droeve dagen.

Mijn duurzame familieleden en kennissen. Onze genegenheid en liefde blijve voortleven in een vroom gebed. Vaartwel en tot weerziens!

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U

(300 d. afl.)

De Families

VANSCHOONENBERGHE,
MAROYE,
LELEU,
DE TAND,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. S. Gyselincx, Opbrakel