

God is mijn toevlucht en mijn burcht,
God is mijn schild en mijn vrouwen.



VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

ALBERT VAN SCHOORISSE

weduwnaar van CYRILLA BAUWENS,

geboren te Schorisse op 16 september 1913
en godvruchtig overleden te Oudenaarde op
28 juli 1983,
gesterkt door de H. Sacramenten der zieken.

Oud-Strijder 1940-1945

Lid van de Bond der Gepensioneerden.

Het leven van de mens heeft slechts betekenis in het licht van de eindbestemming. Het is een "op-weg-zijn" naar een hoger doel, naar een blijvend geluk.

In deze waarheid vindt de kristen een grote zekerheid en de volhardende moed om zo te leven dat hij "het aardse doorwandelt zonder het eeuwige te verliezen."

Deze overledene kent de broosheid en de vergankelijkheid van het menselijk leven. Vele overledenen heeft hij immers begeleid naar hun laatste rustplaats. Ook hem vrouwen wij toe aan de aarde, met droefheid maar toch met een vast geloof op de toekomstige Verrijzenis.

Heer God, laat Uw Heilige Engelen uw dienaar opnemen en naar het Hemels Vaderland geleiden, opdat hij, die in U geloofd heeft, de eeuwige vreugden moge genieten.

Mijn dierbare kinderen, ik dank U voor alles wat je voor mij gedaan hebt. Dit was mij altijd zeer aangenaam. Moge God u hiervoor belonen. Blijft mij en ook uw moeder, voor wie wij allen ook zeer goed zijn geweest, gedenken in uw gebeden.
Heilige Jozef, Patroon van de goede dood, bid voor hem.

Namis op maandag 5 september 1983 om 19 u.

De Heer en Mevrouw
Remi VAN SCHOORISSE-VAN HEDDEGEM,
zijn kinderen;
Mejuffrouw Sabine VAN SCHOORISSE,
Mejuffrouw Nancy VAN SCHOORISSE,
zijn kleinkinderen;

De families VAN SCHOORISSE-MERTENS en
BAUWENS-DE LANGHE

danken U voor de blijken van deelneming
in de rouw, die hen treft.

Drukk. BOTTELDOORN - Maarkedal
Begravenissen pvba D'HONDT - Oudenaarde