

« Als ik dood zal zijn,
kom dan en fluister,
fluister iets liefs... ».

(J.H.L.).

Dankbare herinnering aan

MEVROUW

Germaine

VAN SCHOORISSE

weduwe van de Heer

Louis GETS

geboren te Nederbrakel
op 1 november 1909 en, thuis,
godvruchtig overleden te Brakel
op 31 juli 1992,
gesterkt
door het H. Sakrament der zieken.

†

De families

VAN SCHOORISSE en GETS

*danken U van harte voor de
blijken van kristelijke deelneming.*

Rouwleiding : Am. Marroyen - (055) 42 26 08

*Heer onze God,
de naam van elke mens
staat gegrift in de palm van Uw hand.
Wij vertrouwen U, deze overledene toe,
moge zij over de dood heen
in U geborgenheid vinden,
dank zij Jezus, uw Zoon, onze Heer,
die Gij uit de dood hebt opgewekt,
omdat Gij trouw blijft aan de liefde
waarmee Gij alle omringd
vandaag en alle dagen
tot in eeuwigheid.*

AMEN.