

„Mijn schildt ende betrouwen,  
zijt Ghij, o Godt mijn Heer”.

(ruusbroeck)

†

IN VROOM GEBED GEDENKEN WIJ

Mevrouw

## MARTHA VAN SCHOORISSE

echtgenote van de Heer

JOSEPH VAN DER DONCKT

geboren te Sint-Blasius-Boekel op 1 augustus 1906 en  
godvruchtig overleden te Oudenaarde in de H.Hart-  
kliniek op 14 februari 1984, gesterkt door de Heilige  
Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart.

Het leven van deze brave en eenvoudige vrouw  
was gebouwd op vaste grond, was gebouwd op het  
rotsvaste vertrouwen in haar God en op een tedere en  
diepe liefde voor haar hemelse Moeder Maria, die  
zij dagelijks meermalen in gebed nabij was.

Samen met haar trouwe echtgenoot heeft zij lief en  
leed gedeeld en gedragen. Zij stond haar man bij in  
zijn schone taak als koster op de parochie. Zolang  
zij tezamen konden en mochten zijn, waren zij geluk-  
kige mensen. Doch enkele maanden voor haar dood  
kwam die fatale val, die beenbreuk, de opname in  
het ziekenhuis. De laatste weken die daarop volgden  
waren een strijd om er wederom bovenop te geraken.  
Schijnbaar zou alles terug langzaam in orde komen...  
tot de dood plots toesloeg en ons stelde voor de  
de rauwe werkelijkheid: het heeft niet mogen zijn.  
De beste zorgen, de grootste liefde waarmee zij werd  
omringd door echtgenoot, familie en verplegend

personeel heeft niet mogen baten. Hard en onver-  
wachts is het uur van scheiden aangebroken. Dit  
afscheid doet ons pijn, juist omdat zij zoveel voor  
ons betekend heeft en zo lang in ons midden was.

Maar haar leven gaat verder, zij zal nu, met al onze  
dierbaren, leven in het licht van de Verrezen Heer.

„Heer blijf ons nabij,  
wanneer het avond wordt”.

De Heer Joseph VAN DER DONCKT ;

De Families

VAN SCHOORISSE, VAN DER DONCKT,  
VAN DE VELDE en MISSIAEN ;

danken u voor de blijken van deelneming  
hetoond in hun rouw.