

«Ik ben de Verrijzenis en het Leven...»



Gedenk in uw gebed de ziel van

DE HEER

Omer, Cyriel VAN SCHOORISSE

echtgenoot van Mevrouw

Anna MAES

geboren te Schorisse op 5 december 1903
en godvruchtig overleden te Oudenaarde
op 13 augustus 1984,
gesterkt door de H. Sakramenten van de zieken.

Het leven van alle mensen is hier min of meer jaren lang op de wereld vertoeven; goede en kwade dagen beleven; verlangen en streven naar geluk en toch dikwijls ontgoocheld worden. Gelukkig de gelovige mens die weet dat het leven hier maar een voorbereiding en een overgang is naar het ware leven in de eeuwigheid.

Ook deze overledene heeft dit in zijn leven mogen ondervinden. In zijn jonge jaren heeft hij veel kunnen werken, samen met zijn lieve echtgenote. Op hogere ouderdom hebben zij van de welverdiende rust kunnen genieten en de kruisjes van ziekte en lijden mogen dragen en toch zijn zij samen gelukkig geweest met hun kinderen en kleinkinderen.

Daarom zijn wij God dankbaar voor alles wat Hij aan deze mens gegeven heeft en wij bidden ook

om vergiffenis over alle fouten en zwakheden, waarin hij gefaald heeft.

«Heer God, laat Uw heilige engelen uw dienaar CYRIEL opnemen en naar het Hemels Vaderland geleiden, opdat hij, die in U geloofd en op U vertrouwd heeft, de eeuwige vreugde moge genieten.

Mijn dierbare echtgenote, kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor alles wat u voor mij gedaan hebt. Uw talrijke bezoeken waren mij aangenaam en gaven mij moed alles te dragen ter ere Gods. Mijn taak is volbracht. Blijft mekaar steunen, want het leven gaat voor u verder. Bid God om troost en sterkte en bid ook voor mij.

H. Maria, Koningin ten Hemel opgenomen, bid voor ons.

**De namis wordt opgedragen
op woensdag 3 oktober 1984 te 19 uur.**

Mevrouw Omer VAN SCHOORISSE,
geboren Anna MAES,

De Heer en Mevrouw Lucien VAN SCHOORISSE-
DE ROOSE en kinderen,

De families VAN SCHOORISSE, MERTENS,
MAES en MINCKE,

*danken U van harte voor de blijken van
genegenheid hen betoond in hun rouw.*