

De Here zei: " 't Is avond en
't wordt stille,
kom nu maar bij mij.
't Wordt stille,
de bange uren zijn voorbij
en 't wordt stille, kom bij mij."



TOT BLIJVEND AANDENKEN AAN

Cyriac Van Schoors

**echtgenoot van
Marie-Madeleine De Ro**

geboren te Onkerzele op 7 maart 1911
en overleden te Geraardsbergen op
27 september 1987, gesterkt door de
H. Ziekenzalving.

Lid van de Confrerie van
O.L. Vrouw van Zeven Weeën.

Wij danken u voor uw gebeden.
Uw deelneming was een steun voor ons.

De families:

Van Schoors, De Ro, Borremans,
Francq en Jonckheer.

Een goede en ijverig werkende man is
van ons heengegaan.

Hij heeft zijn taak volbracht.

Tijdens zijn leven heeft hij het beste
gegeven dat hij bezat.

Met hem verdwijnt de spil van het
mooie gezin dat hij opbouwde.

Hij was een goede vader, die met
sterke hand, samen met moeder,
streefde naar een goed bestaan en een
opbouwend leven op christelijke
grondvesten. Geïnspireerd door Gods
woord, wist hij het evenwicht te
bewaren tussen zijn drukke taak en
zijn groot gezin.

De laatste jaren waren een
onafgebroken vechten tegen ziekte
en vooral tegen pijn; een strijd die hij
tenslotte moest opgeven.

Nu moeten we verder zonder hem.
Dankbaar dragen we mee al wat
waardevol en mooi was,
om nooit te vergeten.

uitgever Mevr. A. Van Schoors - Onkerzele.

