

*Zalig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten. Mt. 5,4*



Ontving door geloof in Jezus Christus
eeuwig leven bij God onze Vader

D E H E E R

DANIEL VAN SCHOORS

echtgenoot van Mevrouw

HILDA DE VULDER.

Hij werd geboren te Onkerzele op 8 fe-
bruari 1907 en is overleden in het O.L.V.-
Ziekenhuis te Aalst op 1 februari 1986,
begeleid door de genademiddelen van de
kerk.

*Voor de bliken van kristelijk medeleven,
uw vroom gebed en uw aanwezigheid
danken U de families*

*VAN SCHOORS, DE VULDER,
BORREMANS en VAN DAMME.*

Heer Jezus,
in de zaligsprekingen lezen we
bevreemdende en bemoedigende
uitspraken van U.
Deze woorden hebt U zelf
in Uw daden belichaamd.
Ook deze overledene heeft gepoogd
te leven naar Uw boodschap
door U te dienen in gebed en arbeid,
in liefde voor vrouw en kinderen,
in bescheiden dienstbaarheid.
Hij ging op in zijn werk
omdat hij het nauwgezet verrichtte.
Steeds betrachtte hij
eerlijk en rechtvaardig te zijn.
Tegenslagen bleven hem niet bespaard
en maakten hem stiller.
Heer,
vervul Uw woord aan deze overledene :
neem hem op in het land
van de Goddelijke Vader
als bevestiging en voltooiing
van zijn levensweg.
Blijf Uw belofte getrouw :
troost hen die treuren om zijn heengaan.
Laat allen die innig met hem
verbonden hebben geleefd,
hem geen ogenblik alleen lieten
op zijn ziekbed,
die eenheid bestendigen in hart en geest
en verder gaan in zijn voetspoor.