

Heer, leer ons overgaan
van de dood naar het leven !

IN DE VREDE VAN CHRISTUS RUSTE

Heer ROBERT VAN SCHOORS

echtgenoot van

Mevrouw Helena FAUT

geboren te Onkerzele

op 14 november 1906 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen op 2 maart 1983, gesterkt door de H.H. Sakramenten.

Ons leven is een gave van God. Gratis ontvangen wij het uit Zijn handen. Het is een mengsel van lach en traan. Er is mee en tegenslag. De liefde voor God en voor de medemens is de samenvatting van het Evangelie.

Zo boetseerd elke mens zijn eigen leven over korte of lange tijd. Hij mag het kneden naar eigen gave en zin en naar zijn talenten. En altijd is een leven schoon en edel, wanneer Gods liefde er zich in weerspiegelen mag door dienstbaarheid aan gezin en de evenmens.

Hoe groot de tegenstelling hier beneden

ook moge zijn, wij eindigen alle op dezelfde wijze : al het aardse laten wij achter en alleen de rijkdom der ziel blijft.

Robert leefde stil en gelukkig in de herfst van het leven in de geborgenheid van het zich thuis voelen, omringd door de goede zorgen van een toegewijde echtgenote.

Meerdere malen in het ziekenhuis was hij altijd gelukkig terug naar huis te mogen komen. Tot de Heer hem opriep naar Zijn huis, om daar voor goed te komen wonen. Dierbare echtgenote, dank voor uw liefde en zorg waarmee ge mij hebt omringd.

Moge het u allen, beste kinderen en kleinkinderen goed gaan in het verder leven, Gij weet het hoe uw geluk het mijne was en hoe ik met u in alles meeleefted in woord en daad.

Familieleden, vrienden en kennissen, blijft mijn aandenken in uw gebed en hart bewaren.

Ten paradijze geleiden hem de engelen.

De families VAN SCHOORS, FAUT, VAN
NYGEN en MAES

danken U voor de blijken van Kristelijke deelneming en uw gebed.

Rouwondern. Andries

drukk. v d m