

Rust nu maar uit,
je strijd is gestreden,
je hebt het met veel geduld gedaan.
Wie kan begrijpen
wat je hebt geleden,
wie kan voelen wat je hebt doorstaan.



DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

**Roland François Marie-Thérèse
VAN SCHOORS**

echtgenoot van Mevrouw
Lucienne DE NEVE

geboren te Geraardsbergen op 3 maart 1930
en overleden te Ophasselt op 2 april 1993,
gesterkt door de genademiddelen van onze
moeder de H. Kerk.

Beloond met het Burgerlijk Ereteken en
medaille 1ste klasse.

Beloond door zijn Majesteit de Koning met
de Zilveren Palmen der Kroonorde.

Lid van de Bond der Gepensioneerden
van Deftinge.

Je stierf zoals je ons leerde te leven :
met de eenvoud in het hart.

We kijken trots terug
op je warm, eenvoudig
en zinrijk mens-zijn.
Maar we hadden ons zo gaarne
nog jaren gelaafd
aan je ingoede ogen
waarin de weemoed
van deze te vroege dag
stil berustend te smeulen lag...
Zo zal je brood en leven zijn
voor je kinderen en kleinkinderen
in wiens zachte herinnering
je boodschap van liefde blijft.

Voor uw kristelijke deelneming in rouw
en gebed, danken U :

De families
VAN SCHOORS, DE NEVE,
VAN WAYENBERG en CHAVATTE.