

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER

MEJUFFER

Lucie-Barbara-Cecilia VAN SCHUEREBEEK

Lid van den Bond van het H. Hart
en andere godvruchtige Genootschappen,

geboren te Schepdaal, den 21 November 1862,
godvruchtig overleden te St-Martens-Bodegem,
den 27 Februari 1946,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



« Gelukkig degenen die het H. Hart beminnen
dat ons nooit verlaat zelfs dan wanneer alles ons
ontvlucht ».

« Heer ik wil sterven uit liefde tot U om U te
aanschouwen ».

« Vrees den Heer uit geheel uw hart, dan alleen
zult gij gelukkig zijn ».

(Woorden van de overledene).

Dierbare Familieleden en Vrienden, hebt dank
om uw teedere zorgen en liefde waarmede gij mij
omringd hebt. Eens zien wij elkander weer in den
hemel.

H. Hart van Jezus, op U stel ik al mijn betrou-
wen.

St-Martens-Bodegem, wed. Ev. Hellinckx.

Mijnheer en Mevrouw Frans VAN DROOGENBROECK-VAN HUMBECK en
hun kinderen Viktor, Irene, Jeanne, André en Denise;

Mejuffer Antoinette VAN DROOGENBROECK;

Mejuffer Clementine VAN DROOGENBROECK;

Mijnheer en Mevrouw Dominique VAN DROOGENBROECK-DE BEUL en hun
zoon Joseph;

Mevrouw Weduwe Philemon VAN DEN BOSCH-VAN OVERSTRAETEN en haar
kinderen: Eerw. Pater Paul VAN DEN BOSCH der Missiën van Scheut, Joseph en Tony;

Mijnheer en Mevrouw Frans VAN DEN BOSCH-VAN DINGENEN en hun kinderen

Viktor, Jan, Magda en Juliana;

Mijnheer en Mevrouw Dominique PLATTEAU-VAN DEN BOSCH en hun kinde-
ren Melanie, Clementine en Philomene;

De familiën VAN SCHUEREBEEK en CRABBE,

danken U voor uw blijken van deelneming.