

†

Dit liefdevol aandenken weze U een uitnodiging tot vroom en stil gebed voor de ziel van

DE HEER

## Jozef VAN SCHUYLENBERGH

Kunstschilder, -drukker

voor dit vergankelijke leven geboren en gekerstend te Aalst op 19 maart, 1917, huwde in Kristus met

Mevrouw Simone WIJNANT

en werd plots geroepen tot de vreugdevolle hoop der Verrijzenis in de Heer op 29 januari, 1969. Er is een goed mens gestorven. God gaf hem wijsheid, een scherp inzicht, een hart zo ruim als het strand der zee. En God begenadigde hem met rijke hart- en geestesgaven. Hij trouwde op God en deed wat goed was. Hij schepte zijn levensvreugde en visie in God en zijn schepping. Nu is zijn kunstenaarsziel overgegaan naar het eeuwige Jerusalem van zijn levende God.

Gans zijn kristen leven stelde hij in dienst van zijn Godsovertuiging. Het diepste streven van gans zijn wezen bracht hij tot uiting in zinvolle vormen en kleurenrijkdom, want hij zag in de ganse natuur en in het grootste werk van zijn Schepper, de mens, de Schoonheid van zijn God.

Als een Ceder op de Libanon was hij diep geworteld in zijn geloof en in de schoonmenselijkheid van deze wereld, wel met de rimpelende schors van de klein menselijkheden van ieder mens, maar met een brede kruin die hoog uitreikte naar God.

Vol van God gegeven kracht en genade ging hij, gedreven door zijn innerlijke drang naar perfectie in werk, kunst en leven, zijn gang naar God. Te midden van die volle intense beleving van zijn Godsovertuiging en zijn schoon kristen

zijn, beantwoordde hij God's Roep. De tijd werd voor hem de werkelijkheid der eeuwigheid, waar zijn kunstenaarsziel, oneindig meer dan in dit aardse leven, de eeuwige schoonheid en Liefde van zijn God zal genieten en beleven.

Heer, vele vragen zouden we U willen en kunnen stellen over het te vroeg heengaan van dit schone leven vol van onstuimige kracht, vol van schone belofte en aardse toekomst. Bezinning echter over ons kristen bestaan, de eeuwigheid en U, mijn God, doet ons diep bedroefd gemoed zeggen: «Ja, Vader, Uw Wil geschiede.»

Liefste Echtgenote, danken we beiden God om het rijk genadevolle leven. Ons leven in liefde was de weg naar de Eeuwige God's Liefde. Ik dank U om uw innige toewijding en warme genegenheid, die ge me in alle omstandigheden van het leven gegeven hebt. God zegene en beware U. Wees gelukkig in uw trouw aan de Heer en schep uw levensvreugde in God. In de Liefde van God blijven we verenigd. Uw grote daadwerkelijke liefde is voor mij de verzekering dat U me blijft gedenken in uw ontmoetingen met Uw en Mijn God. Vaartwel op aarde, mijn liefde blijft met U.

Bemide Broers, Zusters en familieleden, ook vooral mijn neven en nichtjes, dank om al wat ge me gegeven hebt in dit schone leven: uw levensvreugde, uw goede raad en uw trouwe genegenheid. Moge de Heer U allen overvloedig zegenen.

Uw welgemeende blijken van deelneming en uw stil gebed voor zijn ziel, zijn ons een steun en troost.

Wij betuigen U onze innigste dank:

Mevrouw

Simone VAN SCHUYLENBERGH-WIJNANT,

De familiën VAN SCHUYLENBERGH, VAN BAS-  
TELAERE, WIJNANT en DE RIJCK.

Zijn trouw personeel.