

AANDENKEN AAN

de Heer Emiel VAN SIMAEY

weduwnaar van

Mevrouw Germaine AUDOOREN

geboren te Eine - Oudenaarde op 21 april 1921
en overleden na een lange ziekte te Nukerke -
Maarkedal op 15 januari 1989.

Erkend lid van de weerstand.

Oorlogsvrijwilliger van 1940 - 1945.

Vereerd met verscheidene militaire eretekens.

Een goede man en echtgenoot is heenge-
gaan. Eenvoudig en rechtschapen ging hij door
het leven, gul en hartelijk voor alle mensen
om hem heen.

De dierbare overledene heeft de goede en
kwade dagen in zijn leven geduldig aanvaard.

Beste zuster en familieleden dank voor uw
liefde en genegenheid.

Dank aan het bestuur en de leden van de
vereniging der oorlogsvrijwilligers Oudenaarde
voor al uw bezoeken tijdens mijn langdurige
ziekte en eveneens aan de Eerwaarde Zusters
en verplegend personeel van het rustoord
« Jericho » te Nukerke en dokters en verple-
gend personeel van de « Hemodialyse » te
Ronse.

De families VAN SIMAEY, AUDOOREN,
VAN DEN BULCKE en PENNINGK.

DANKEN U oprecht voor uw medeleven.

Ename - Drukk. Vander Stuyft