

Geloofd zij Jezus - Kristus. Amen.



## Bid voor de Ziel

van Mevrouw

**Hilarie Van Simaey,**

echtgenote van Mijnheer

**Arthur Fasseau**

geboren te Kruishoutem de 20 Juni 1866, en aldaar  
godvruchtig overleden de 10 Juni 1951, voorzien  
van de H. H. Sacramenten der stervenden.

"Al gelijk het God belieft" dat was de spreuk  
van deze wijze en voorbeeldige kristelijke moeder.  
Standvastig bezig met den goeden gang van haar  
huishouden, bekommerd blijven om God te dienen  
met deugd en in gebed, zich gelukkig voelen met  
haar kinderen te delen in de stille gezelligheid  
van het huiselijk leven : zo heeft zij haar langen  
levenswandel vredig en verdienstelijk gemaakt bij  
God.

De Heer heeft haar door ziekelijkheid langdurig  
beproefd, doch zij heeft haar kwellingen met  
kristelijke verduideligheid grootmoedig gedragen, in  
vurigheid des harten biddend "Uw wil geschiede  
op aarde als in den hemel". Zij had een bijzondere  
godsvrucht tot O. L. Vrouw, daarom had zij de  
vaste hoop dat God haar schone ziel in genade  
heeft ontvangen.

Bemide kinderen en familie geen droefheid  
breke uw hart. Dankt God voor mijn zalig sterven  
Houdt thans in uw hart geprint wat gij van mij ge-  
zien en gehoord hebt.

Bidt veel voor mij. Ik ga bij vader in den he-  
mel. Daar blijf ik waken over uw leven.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d afl.)

Hr & Mw Georges FASSEAU-VAN HEE,

Hr & Mw Juul MOERMAN - FASSEAU en kinderen

Georgette, Mariette, Hermine en Norbert,

Hr & Mw Valeer DE STOOOP-FASSEAU,

Hr & Mw Maurice FASSEAU-DE POORTERE en zoon

Arthur,

De familiën Van Simaey - Van de Wiele, & Fassau-  
Lagache,

danken U van harte voor de blijken  
van kristene deelneming in hun rouw.