

Ik blijf met U, alle dagen,
tot aan de voleinding der wereld...
(Hemelvaartliturgie)



BID VOOR DE ZIELERUST VAN
MEVROUW

EMELIA VAN SIMAEYS

weduwe van de Heer
JULIAAN DE CLERCO

geboren te Eine op 27 augustus 1908
en godvruchtig overleden op 11 mei 1983,
gezalfd met de genademiddelen van de H. Kerk
in extremis.

« Weest ook gij bereid, want de Mensenzoon komt
op het uur, waarop gij het niet verwacht ».

Totaal onverwacht is Emilie ons allen ontvallen !
« Kom straks een kopje koffie drinken » zei ze
nog tegen haar burens, en bij diens terugkeer zat ze
daar, roerloos, levensloos...

Hard om dragen voor ons allen, vooral omdat ze
de volgende dag het eerste Kommuniefeest mocht
meevieren bij haar kleindochter Christine, waar ze
zo had naar toegeleefd.

Emilie heeft haar deel van het lijden gedragen,
toen haar man en haar zoon op korte tijd haar door
de Schepper werden ontnomen. Slechts moeizaam
is ze dit alles te boven gekomen.

In stille opoffering en attentievolle dienstbaar-
heid wijdde ze zich toe aan de opvoeding van haar
kleindochter, die vanaf haar eerste levensjaren bij
haar vertoefde, en haar nu in de oude dag ook
zelf niet in de steek liet, doch dagelijks een be-
zoekje bracht en een helpende hand.

Moge de Heer, die de dood overwon en nu in de
volle Heerlijkheid van Zijn Vader deelt, zoals het
feest van Hemelvaart leert, Emilie gedenken in
zijn barmhartige verzoening, haar zwakheden en
aarzelingen, haar wankelmoedigheid en geloofs-
verbittering om het te dragen levenslot vergeven,
en haar voorgoed laten delen in Zijn onvergankelijk
Geluk.

Mijn beste kinderen en familie, Ali en Dina, die
nu mijn zorgen zullen missen, tracht de rechte
levensweg moedig verder te bewandelen en gedenk
mij nu en dan in de Eucharistieviering en in een
eenvoudig stil gebed. Gilbert zoon lief houdt U
moedig, Jugette bid voor mij, en al mijn kleinkin-
deren bid voor mij. Dank voor alles en... tot
later!

Hr en Mw Honoré DE VRIEZE-DE CLERCO,
Hr en Mw Gilbert DE CLERCO-MOERMAN,
Mw Kamiel DE CLERCO(†)-VAN SIMAEYS,
Hr en Mw Arnold VERLEYEN-DE CLERCO en kin-
deren Ali en Dina,
Hr en Mw Yvan DECORDIER-DE VRIEZE,
Jongheer Dominique DE CLERCO en verloofde,
De families VAN SIMAEYS, DE CLERCO, VAN
HUFFEL, DE MOOR en DE MAERTELAERE,

danken U voor de blijken van medeleven.

Namis op zaterdag 18 juni 1983 om 8.30 uur.

Begr. D'Hondt, Oudenaarde - Drukk. Van Herzele