

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

## Mevrouw Magdalena Van Simaey

echtgenote van de Heer Frederic BODEQUIN

geboren te Oudenaarde-(Bevere) op 16 februari 1895. en  
zacht in de Heer ontslapen te Oudenaarde op 4 november  
1965, gesterkt door de HH. Sacramenten van de zieken en  
Pauselijke zegen.

Een moeder zou eigenlijk nooit mogen sterven. De waar-  
de van een moeder op deze vergankelijke wereld kan moei-  
lijk in enkele zinnen gevat worden.

Deze moeder en vrouw was eenvoudig, diepgelovig en  
godsdienstig, liefdevol voor haar man, bezorgd zoveel ze  
kon voor haar gezin, zich in alles opofferend voor haar kin-  
deren van wien ze zoveel hield. Gelaten, berustend heeft  
ze de smarten van het ziek zijn gedragen en dat mogen wij  
een heldendaad noemen die de goede God rijkelijk hierna-  
maals zal belonen.

Mijn beste man, dierbare kinderen, veel zorgen en veel  
liefde hebt gij mij gegeven; ik dank U voor dit alles; gij treurt  
nu omdat ge mij niet meer in uw midden ziet, maar troost U;  
ik ben niet van U weggegaan; ik blijf met U verbonden en  
wacht U op in de hemel, van waaruit ik U mijn liefde en  
zorgen zal blijven geven; God weet wat het beste is voor de  
mens. Zijn Wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Ook  
mijn beste dank aan de Eerwaarde Zusters voor de vele  
zorgen mij besteed.

Onze blikken gaan naar boven: "God, wij danken U voor  
die voortreffelijke vrouw, die zorgzame moeder en wij sme-  
ken U:

Moge zij rusten in vrede.

De Heer Frederic BODEQUIN,  
De Heer en Mevrouw Firmin DHONDT-BODEQUIN,  
De Heer Albert BODEQUIN-(+)LAMPO,  
De Heer en Mevrouw Ferdinand DOBILLE-DHONDT en kind,  
Mejuffrouw Denise DHONDT,  
Mejuffrouw Lydie DHONDT,  
Mejuffrouw Christiane DHONDT,  
De families VAN SIMAEYS, DE CORDIER, BODEQUIN, CRETEUR.

*danken U van harte om Uw gebeden  
en Uw blijken van innige deelneming.*

Drukk. M. Gasthuys-Van Brabant. Leupegem