



Dankbaar aandenken aan

de heer

*Luc Vanstembrouck*

echtgenoot van mevrouw Rita Motte

Geboren te Koekelare op 24 september 1952  
en overleden in het A.Z. Zusters van  
Barmhartigheid te Ronse op 6 juni 2005,  
begeleid door het gebed van de kerk.

Ondervoorzitter Sint-Jozefsgilde

*De namis wordt opgedragen op zaterdag 9 juli 2005  
om 17.30 uur in de parochiekerk Sint-Jozef  
te Everbeek-Boven.*

De families Vanstembrouck - Hindryckx  
en Motte - Dutranoy  
danken u voor uw blijken van medeleven.

Papa,

Als een donderslag bij heldere hemel heb je ons  
verlaten. Je was de beste vader die wij ons konden  
wensen.

Altijd stond je klaar voor ons te helpen, dag en  
nacht. Je hebt ons zoveel dingen geleerd en we  
moesten nog zoveel van je leren, maar we zijn er  
zeker van dat je van boven over ons zult waken.  
Voor ieder probleem had jij een oplossing, geen  
berg was te hoog!

Klagen en zagen stond niet in je woordenboek.  
En papa, wees gerust

We beloven dat we zorg zullen dragen van ons  
mama, uw sterk vrouwke.

Zij mist haar ventje en wij missen onze papa.  
Ook Rocky mist zijn baasje en we zullen u alle-  
maal blijven koesteren in ons hartje.

Zo een uniek persoon als jij gaan we nooit meer  
kennen, wij zijn zo fier op u dat wij uw kinderen  
zijn.

Stel het wel daar boven, dikke kus.

*Mario en Kristof*



Sinn