

Kostbaar in d'oogen van God, is de dood der recht
vaardigen. Ps. 115

† TER ZALIGE GEDACHTENIS †

van Mevrouw

HÉLÉNA VAN SNICK

echtgenoot van Mijnheer

RENÉ DE COOMAN

Geboren te St-Antelinks, den 16 October 1901, en
godvruchtig in den Heer ontslapen in het Moederhuis
te Ninove, den 26 Januari 1945.

Versterkt door de HH. Sacramenten der Stervenden.



Zij zou, zij moeste henenaan
en ons helaas, met rouw belaan,
voor goed indachtig maken
hoe groote schat van kostbaarheid
ons is en blijft in 't graf geleid,
en niet meer aan te raken!

Zij weg, 't is alles mee met haar,
dat troost was en geluk, voorwaar,
in 't leven. O komt weder,
als liefde, als hope, als hulpe, als raad;
en daalt, zoo God u dalen laat,
o Vrouwe, Moeder, nogmaals weder!

Kom, help ons en bewaar dien band
onbreekbaar dien uw zoete hand
wist om ons hart te binden,
opdat wij, maar van lijve alleen
en voor 'nen korten tijd gescheën,
ons namaals wedervinden.

Duurbare Echtgenoot, lieve Leo, beste Familie, troost
u over mijn te rap en tevroegtijdig scheiden de Heer
steune uw terneergeslagen harten en beziele U met
geloof en hoop op Hem die Liefde is.

Heer Jezus, gedenk haar godsvrucht, haar goedheid,
haar verdienste en haar offer, doe haar barmhartig-
heid en geef haar de eeuwige rust,

Goede Jezus, geef haar de eeuwige rust. 300 d afl
O Maria mijne Moeder, bidt voor mij. (100d.afl.)

Mijnheer René DE COOMAN ;

Mijnheer Leon DE COOMAN ;

De Familiën VAN SNICK, DE COOMAN,

HOLDERBEKE en DE MAESENEER,



Wij danken U voor de bliken van ge-
negenheid ons gegeven bij het afsterven
van onze geliefde Echtgenoot, Moeder,
Zuster, Schoonzuster, Tante, en Nicht



Dr.Schautteet Zottegem P-C.2154 - De PrilSt-Antelinks