

In Uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Gustaaf VAN SNICK

echtgenoot van Mevrouw

JULIE VAN HECKE

geboren te Voorde de 20 oktober 1879 en er
godvruchtig overleden de 13 september 1957.

Gesterkt door de H. H. Sakramenten der stervenden en
de Pauselijke Zegen.

Aangegrepen dooreen onverbiddelijke kwaal,
heeft tenslotte het sterke gestel van onze dier-
bare overledene moeten begeven, na een lange
en pijnlijke strijd. Een strijd tussen leven en dood
die hem onzeggelijk veel lijden heeft gekost.

Hoe hebben wij, die er getuige van waren,
met bewondering gestaan voor de kristelijke ge-
latenheid en het sterke geduld van deze man,
die zijn eigen leed en stil verdriet verborgen
heeft om zijn echtgenote en zijn kinderen te
sparen en die in zijn hart bereid was te aanvaar-
den wat de Vader uit de hemel beschikken zou.

Gelouterd door het kristelijk-gedragen lijden,
moge hij klaar zijn om van Jezus-Kristus, zijn
Verlosser en zijn Herder, het eeuwige welkom-
woord te vernemen: "Komaan, goede en ge-
trouwe dienaar, treed binnen in de vreugde van
uw Heer".

Moge de zegen uit de hemel, als blijk van

dankbaarheid, nederdalen over zijn beminde
echtgenote, zijn dierbare kinderen en naastbe-
staanden die hem met zoveel hartelijke toewij-
ding hebben verzorgd en bijgestaan.

Mijn Jezus, barmhartigheid ! (300 d. afl.)



De familiën

VAN SNICK,
VAN HECKE,
FOURIAU en
VAN DER BRACHT

zijn zeer gevoelig voor uw blijken
van kristelijke deelneming en

DANKEN U HARTELIJK.

Drukkerij A. Van Der Bracht, Voorde.