



GEDENK IN UW DAGELIJKS VROOM GEBED
MEVROUW

Yvonne VAN SNICK

echtgenote van **Albert BAEYENS**

geboren te Okegem op 25 juli 1921 en er
zacht in de Heer ontslapen op 31 mei 1985,
gesterkt door het sacrament van de zieken
en de Pauselijke Zegen.

Zij was lid van "Kerk en Wereld".

Een moedige vrouw is van ons heengegaan.
zij wilde nooit de lasten op een ander leg-
gen. Zelfs wanneer haar lichaamskracht door
ziekte sterk bedreigd werd, heeft zij steeds
de moed en het vertrouwen zo hoog gehou-
den. Zij is zo zacht van ons heengegaan
als 't ware om niemand pijn te doen. Wij
buigen dankbaar het hoofd voor zo'n leven.
Zelf heeft ze de vele harde momenten van
haar leven gelovig gedragen. Het lijden was
haar niet vreemd, maar ze heeft nooit de
schuld hiervan aan God toegeschreven. Zij
heeft samen met haar dierbare echtgenoot
veel gebeden om kracht. Zij vonden in hun
geloof en een trouwe godsdienstpraktijk de
nodige steun om niet verbitterd te zijn maar
integendeel zich in te zetten voor vele men-
sen.

Yvonne heeft in alle eenvoud velen gehol-
pen. Zij was de naastige vrouw, voor haar
gezin en voor ieder die zo maar eens kon
binnenlopen. Zij deed dit alles niet om op
te vallen of geprezen te worden. Gewoon
uit dienstbaarheid en "waarom zou je de
mensen niet helpen", was haar woord.
Een goede moeder is van ons heengegaan.
"De mooiste naam op 't wereldronde, het
schoonste woord uit mensenmond is "moe-
der", is een Vlaamse zegswijze. Yvonne was

een zorgzame moeder met een groot hart.
Van de morgen tot de avond was zij bedrij-
vig. Zij stond zorgend en met liefde in het
leven. Wij bidden dat er niets van wat zij
tot stand heeft gebracht, verloren zou gaan.
Met de dichter mogen wij ook zeggen : de
moeders gaan, maar sterven niet. Inderdaad
die liefde, die haar leven sierde is onver-
gankelijk.

Tot mensen die zo leven zegt de Heer bij
het oordeel : "Over weinig was je trouw,
over veel zal ik je aanstellen, treed binnen
in de vreugde van de Heer".

Een gelovige vrouw is van ons heengegaan.
Haar kracht en steun vond ze in haar zon-
dagsmis. Zo lang ze kon zou ze die nooit
overslaan. In de ontmoeting met Christus
vond ze de kracht haar lijden te dragen.
De hoogdag van Pinksteren beleefde ze nog
in stille dankbaarheid. Het pausbezoek op
T.V. vulde ook haar hart met de hartelijk-
heid van de witte man uit Rome. Zij had
een bewonderenswaardig vertrouwen in O.-L.-
Vrouwke van Halle. De hemelmoeder heeft
haar ongetwijfeld oneindig gesterkt in de
kwaadste uren van haar leven. Bij Haar zal
ze nu ook bidden voor haar echtgenoot en
hare Guido.

Dank u wel, mijn goede echtgenote, voor
alles. Dank u, moeder omdat ge zoveel voor
ons hebt gedaan. Wij blijven in gebed en
liefde in God met elkaar verbonden.
O.-L.-Vrouwke van Halle, bid voor ons.
St.-Antonius en H. Rita, zorg voor mijn huis-
genoten en allen die u dierbaar zijn

De families

VAN SNICK, BAEYENS,
KIEKENS en MINNER

danken U voor de blijken van
deelneming in hun rouw.